



Protestantse
Kerk

Classis Utrecht

Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Nieuwsbrief classispredikant september 2025

Classispredikant

ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven,
t.verhoeven@protestantsekerk.nl

telefoon: 06 - 31 99 14 70

Scriba's

Jelly Posthumus en Rien Roelofse
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
p.a. Dijkstraat 87
3904 DB Veenendaal

INHOUD

- OVERDENKING
- IMPRESSIE VAN HET WERK
- JEUGD EN JONGEREN
- BOEKEN IN DE CLASSIS GESCHREVEN
- ONTMOETINGSDAG 11 OKTOBER
- RINGEN
- BEROEPEN EN MEER

OVERDENKING

To know Jesus is to follow Jesus. Stanley Hauerwas
(Jezus kennen is Jezus volgen)
*Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen,
zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.* Marcus 8: 34b

Alleen door Jezus te volgen, kan je hem kennen. Ik las deze zomer over de theologie van Stanley Hauerwas. Hij heeft me al eens eerder bezig gehouden. Hij leert mij dat de verhalen van het evangelie mij helpen mij te verplaatsen in het verhaal van Jezus. Je kan je eigen leven leiden. Zo gaat dat meestal. Het leven van alledag gaat zo zijn gang. Maar het evangelie nodigt je uit om in Christus' verhaal te stappen. Dat is niet altijd eenvoudig. Jezus spreekt in het evangelie van Marcus over het dragen van het kruis. Er wordt veel geleden in deze wereld. Het is onze eerste impuls om de andere kant op te kijken. Wie zal het lijden delen? Het evangelie is een oproep het lijden niet uit de weg te gaan, maar er in te durven staan. Christus' kruis was de ultieme keus van God om het lijden van de mensen te dragen. Hij wordt steeds weer gekruisigd. Hauerwas zegt: *Door te leren volgelingen van Jezus te worden, leren we onze levens te plaatsen binnen Gods leven, binnen*



de reis die zijn koninkrijk omvat. Christus' opstanding is Gods belofte van een nieuw begin. Als zijn volgelingen hoeven wij het koninkrijk niet te stichten. De weg is gelegd. Maar in solidariteit met allen die lijden, leren wij Christus kennen en worden wij zijn navolgers.

IMPRESSIE VAN HET WERK

Nederland werd opgeschrikt door de dood van Lisa uit Abcoude. In het dorp kwam haar dood hard aan. In overleg met de burgemeester en een jeugdhonk werd de Dorpskerk twee dagen achtereenvolgende opgezet. Bijna 2500 mensen kwamen langs voor een gesprek of het aansteken van een kaarsje. De kerk wist te adequaat reageren op een noodsituatie. Ik weet dat sommige kerkgemeenschappen noodplannen klaar hebben liggen. Je wilt niet dat je op een belangrijk moment handelingsonbekwaam bent. Het is de moeite waard om erover na te denken wat u zou doen in zo'n situatie.

In de classis zijn we hard bezig ons beleidsplan te implementeren. Een van de speerpunten is het toerusten van kerkenraadsleden. We constateren dat er heel veel op kerkenraadsleden afkomt en in vacaturetijd nog veel meer. Vanuit de dienstenorganisatie worden waardevolle cursussen gegeven. Wij willen die aanvullen door kerkenraadsleden onderling contact te bieden. Zo organiseren wij in samenwerking met de H.G.J.B. een avond voor jeugddiakonen en jeugdouderlingen en wanneer die er niet zijn in een gemeente, leden van een jeugdraad. De avond vindt plaats op 9 oktober in de Centrumkerk in Bilthoven.

Na de vakantie heb ik de vierjaarlijkse bezoeken weer opgepakt. De scriba nodigt steeds een groep van gemeenten uit en dan plannen we de rest van het seizoen. Nu kreeg ik laatst een vraag van een gemeente. Kunnen wij u ook zelf uitnodigen. Maar natuurlijk kan dat. Er zijn allerlei situaties denkbaar dat u met mij wil sparren. Bij de vraag was het beleidsplan aan de orde en de wens die te delen.

In onze classis werkt ter ondersteuning van het classicaal college voor behandeling beheerszaken een financieel beleidsadviseur. Wat betreft de kerkenraad hebben met name de kerkrentmeesters met hem te maken. In onze classis hebben wij de afgelopen tijd plezierig samengewerkt met de heer Theo Burggraaff. Hij neemt nu afscheid. In zijn plaats is vanuit de dienstenorganisatie de heer Peter Wildschut aangesteld. Wij heten hem van harte welkom. Hij is niet alleen in de classis maar ook in zijn eigen gemeente Woudenberg actief.

JEUGD EN JONGEREN

Voor jeugddiakonen en jeugdouderlingen of leden van de jeugdraad.

Het werk is mooi. Je voelt je geroepen om je in te zetten voor de jeugd in jouw gemeente. Maar het is soms ook zwaar: alle vragen van de kerkenraad komen ook op jouw bord terecht. Als het om beleid gaat, ben jij verantwoordelijk voor het stukje jeugd. Hoe doe je dat? We bieden jou en jouw collega's een avond waar toerusting en onderling gesprek centraal staan. Want hoe doen je collega's dat? Hoe staan zij in het werk? André Groenendijk van de H.G.J.B. praat ons bij. Maar jij bent net zo belangrijk.

Voor wie: jeugdouderlingen en jeugddiakonen

Wanneer: 9 oktober om 20.00 uur

Waar: Centrumkerk Bilthoven, Julianalaan 42.

In de vorige nieuwsbrief noemde wij de Westerkerk Veenendaal als locatie. Hiervoor is Bilthoven in de plaats gekomen.

Aanmelden via deze [link](#)

BOEKEN IN DE CLASSIS GESCHREVEN

Arjan Plaisier Een tijd om te helen. Naar zichtbare eenheid van Rome en Reformatie
Utrecht, Kok Boekencentrum 2025, ISBN: 9789043543231,

Na ruim 500 jaar verdeeldheid tussen katholieken en protestanten is het tijd om te helen. De recente verschuiving naar een postchristelijke tijd maakt deze oproep urgenter dan ooit. In Een tijd om te helen bepleit Arjan Plaisier op basis van het gemeenschappelijk geloof in Christus een zichtbare eenwording tussen Rome en Reformatie.

ONTMOETINGSDAG 11 OKTOBER

De werkgroep Kerk en Israël van de classis Utrecht nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 11 oktober. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in de Opstandingskerk te Houten. De dag is bedoeld voor bezinning en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij (plaatselijke) commissies voor Kerk en Israël, maar ook voor alle andere geïnteresseerden.

Het programma ziet er als volgt uit:

- tussen 9.30 en 10.00 uur ontvangst
- 10.00 uur welkom en aansluitend lezing door ds. Coen Constandse met als titel:
"Wie oren heeft" - Een theologische luisteroefening over het land Israël in het spoor van Marquardt
- 12.30 uur voor de lunch wordt gezorgd
- 13.00 uur uitwisseling van ervaringen van de plaatselijke werkgroepen
- 15.00 uur afsluiting

Toelichting bij de lezing:

Ds. Constandse zal spreken over Israël, als volk, land en staat. Dit onderwerp heeft ons als kerk de afgelopen decennia steeds opnieuw beziggehouden. Sinds 7 oktober 2023, toen Hamas Israël aanviel, waarna Israël Gaza binnentrok en wij in de kerk verdeeld raakten, omdat wij verschillend over de oorlog oordelen, worden wij op een nieuwe manier door het onderwerp uitgedaagd. Met het volk Israël kon en kan de kerk zich verbonden voelen. De bijzondere band van dat volk met het land kan de kerk meevoelen. Maar de staat Israël, hoe moeten we daar tegenaan kijken, verdeeld als wij zijn?

Ds. Constandse kent ons ongeduld en weet dat wij ons willen uitspreken, maar zet ons in zijn lezing allereerst op het spoor van het luisteren. Hij zal ons laten luisteren naar de stem van de Duitse theoloog Friedrich-Wilhelm Marquardt. Na Auschwitz en de stichting van de staat dacht Marquardt na over de relatie van de kerk met Israël, als volk, land en staat. In zijn werk speelt luisteren een centrale rol: luisteren naar de Schrift, naar de slachtoffers, naar tegendraadse stemmen en naar elkaar..

De titel van de lezing van ds. Constandse, die op het werk van Marquardt promoveerde, is:
"Wie oren heeft" - Een theologische luisteroefening over het land Israël in het spoor van Marquardt.

In deze beladen en verwarrende tijd gaan wij op zoek we naar gedachten en perspectieven die ons richting zullen geven. De lezing zal worden gevolgd door een gezamenlijk gesprek waarin we proberen onze eigen vragen, twijfels en zorgen met elkaar te delen en te bespreken.

Adres: Opstandingskerk, Kant 1, 3995 DZ Houten

Alle geïnteresseerden voor de lezing en/of het middagedeelte zijn van harte welkom.

Opgave tot uiterlijk 4 oktober bij mevr Wil Dannenburg via secretariaat-utrecht@joods-

RINGEN

Vooraankondiging Ringavond Breukelen

Op **woensdag 12 november** vindt er een ringavond plaats rondom het thema 'jonge generaties en de kerk'

De avond wordt begeleid door Corina Nagel van Kiemplaats, *expertisecentrum kinderen, jongeren en geloof*. (www.kiemplaats.nl)

KiemPlaats is opgericht door Corina Nagel, Saskia de Graaf en Nelleke Plomp – drie bevoegen experts met kennis uit de praktijk, theorie en geloof. Zij geloven dat het een gezamenlijke taak is om jonge generaties te helpen groeien in een goed leven. Dat doen ze met lef, openheid en vanuit een nieuwsgierige houding.

De avond is bedoeld voor iedereen in de kerk die te maken heeft met kinderen en jongeren: predikanten, kerkenraden, jeugdleiders en wie zich betrokken weet bij dit onderwerp.

Meer informatie volgt binnenkort, maar noteer deze avond alvast in uw agenda!

Ring-avond Doorn op 19 november in Westerkerk Veenendaal over pastoraat

Onder leiding van ds. Margriet en dr. Kees van der Kooi, gespecialiseerd in pastoraat en dogmatiek, willen we met elkaar zien waar je tegenaan loopt in het pastoraat. Hoe ga je om met lastige vragen? Welke rol speelt theologie in pastoraat en zielzorg? Vanuit een brede ervaring en vanuit hun boek *Goed gereedschap is het halve werk* nemen Kees en Margriet van der Kooi ons mee in hun ervaringen en bieden zij nieuwe perspectieven.

We hopen met deze avond toerusting te bieden in pastoraat maar er is ook ruimte voor ontmoeting en gesprek.

De avond richt zich op iedereen die betrokken is bij pastoraat, predikanten, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden en bezoekermedewerkers.

Voor mensen die alvast meer willen lezen over dit onderwerp is het boek *Goed gereedschap is het halve werk* van Margriet en Kees van der Kooi te koop via diverse online kanalen (bijvoorbeeld theologie.nl/bruna.nl/bol.com). Het boek zal ook op de avond zelf verkrijgbaar zijn (€ 19,99).

De avond vindt plaats op woensdag 19 november in de Westerkerk, Goudvink 2 in Veenendaal. De inloop is vanaf 19.30 uur en het programma begint om 19.45 uur.

We hopen je te ontmoeten in Veenendaal. Meld je aan voor 15 november bij dhr. Adri Guijt, aguijt1958@gmail.com Tel: 06 43 100 330.

Met vriendelijke groet namens de voorbereidingsgroep:

Joke Stahlie-Verheij - ds. André van der Graaf, Adri Guijt en Bram Schriever

Ring Woerden.

GEMEENTE-ZIJN ROND HET WOORD

Op dinsdagavond 22 oktober hopen we weer een ringavond te organiseren. Deze avond is bestemd voor alle kerkenraden en gemeenteleden uit de Protestantse Kerk die binnen de ring Woerden

vallen. Het doel van deze avond is de band tussen kerkelijke gemeentes in de regio te versterken door een moment van gezamenlijke ontmoeting en bezinning. Voor deze avond is als spreker uitgenodigd, dr. Kees van Ekris. Hij is momenteel 'theoloog des vaderlands' en o.a. bekend van de podcast 'Eerst dit', 'Moderne profeten' en (nieuw) 'Missionaire trends'. Daarnaast heeft hij een boek over de prediking geschreven dat onder theologen 'viral' is gegaan. Het heet 'Dialogo, dans en duel. Preken voor tijdgenoten.' Op deze ringavond zal Kees van Ekris spreken over het onderwerp 'Gemeente-zijn rond het Woord'. Zijn boek is namelijk veel meer dan een theorieboek hoe predikanten beter kunnen (leren) preken. Het is ook een boek over wat het

betekent om in deze tijd 'gemeente rond het Woord' te zijn en op welke manier niet alleen predikanten maar ook gemeente- en kerkenraadsleden daarin kunnen participeren. De avond is vrij toegankelijk, begint om 20.00u en wordt gehouden in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 in Woerden. Inloop en ontvangst met koffie/thee vanaf 19.30uur. We willen de avonds om 21.45 afsluiten, waarna er weer gelegenheid is om na te praten bij een hapje en drankje.

U bent allen van harte welkom, maar graag even opgeven. Dit kan tot 15 oktober via woerdenring@gmail.com, of telefonisch 0348-563345.

PKN Ring Woerden:

- Wilma van Butselaar (Oudewater)
- ds. Helmert-Jan van Maanen (Lopik)
- ds. Jacco Overeem (Zegveld)

BEROEPEN EN MEER

In de afgelopen maand hebben nog twee collega's afscheid genomen van hun gemeente. Ds. H. Oechies nam op 31 augustus afscheid van de Centrumkerk in Belthoven. Mw. ds. M. van der Herberg nam afscheid van het Baken in Woerden.

En er kwamen nog meer berichten: Ds. E. Van den Noort deed op 21 september intrede in wijk 1 in Veenendaal.

Op 5 oktober neemt afscheid van de hervormde gemeente van Woerden ds. B. Bastiaan.

Voor veel gemeenten en predikanten is er in het begin van het seizoen van alles veranderd. Wij wensen alle veel zegen toe.



Website

Deze e-mail is verstuurd aan scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@classisutrecht.nl toe aan uw adresboek.

