



Protestantse
Kerk

Classis Utrecht

Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Nieuwsbrief classispredikant april 2026

Classispredikant

ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven,
t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 - 31 99 14 70

Scriba's

Jelly Posthumus en Rien Roelofse
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
p.a. Dijkstraat 87
3904 DB Veenendaal

INHOUD

- OVERDENKING
- IMPRESSIE VAN HET WERK
- VIERJAARLIJKS VERSLAG VAN DE CLASSIS
- KERKGEBOUWEN BALLENBAL
- DAG VOOR PREDIKANTEN, KERKELIJKWERKERS EN PIONIERS
- NIEUWS VANUIT DE RINGEN
- BEROEPEN EN MEER

OVERDENKING

Eensgezind wijdden zij zich aan het gebed (...) ***Handelingen 1: 14***

Tussen Hemelvaart en Pinksteren valt de geschiedenis stil. De leerlingen van Jezus wachten in de bovenzaal waar ze ook het laatste avondmaal gevierd hebben. Ze wachten. Maar waarop? Heeft het zin? Zouden ze niet moeten spreken?

Jezus heeft gezegd dat zij kracht zullen ontvangen om te getuigen. En ze wachten. Ik vraag me af of wij de moed zouden hebben gehad om te wachten. De geschiedenis is duidelijk. Jezus' werken, dood en opstanding zijn achter de rug. Nu is het moment daar om de publiciteit te zoeken. Iedereen heeft nog vers de gebeurtenissen voor ogen die plaatsvonden op Golgotha. Toch blijven ze wachten. Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed. Ze storten zich niet op de publiciteit. Ze zoeken geen kranten op. In het gebed laten zij hun eigen ideeën, wensen achter zich. In het gebed staat de mens naakt voor Zijn God.



Wij willen onze opdracht maar al te vaak zoeken in nieuwe ideeën, nog betere vormen, nieuw beleid. De leerlingen hebben als inzet de eenheid in gebed. Zij laten open handen zien. Juist over die gebedsgemeenschap werd de Heilige Geest uitgestort. En wij weten hoe radicaal de

wereld daarmee veranderd is. Het begon met gebed.

God belooft ons Zijn nabijheid, Zijn Geest. Niet de snelheid van onze communicatie, onze creativiteit zal het doen als het gaat om de kerk en de opdracht te getuigen. Maar de Geest als schepper, creator, zal ons nabij zijn, ons de weg wijzen om van Hem te getuigen. Laat onze kerk een kerk zijn die durft te wachten, die eensgezindheid zoekt in gebed. Dan kunnen we bevrijd zingen op de Pinksterdag: kom Schepper God, o Heil'ge Geest, daal in de mensenharten neer, wij zijn uw schepselen geweest, herschep ons in genade, Heer.

IMPRESSIE VAN HET WERK

Tijdens de laatste classicale vergadering spraken we onder meer over de twee vragen die ik ook vaak bij mijn bezoeken stel: waar ben je dankbaar voor en waar liggen je zorgen. Het is mooi te horen dat er vele redenen tot dankbaarheid zijn. Zorgen zijn er ook. De meeste mensen zagen een dreigend bestuurstekort. Op dat terrein is er nog wat te winnen. Een kleine(re) kerkenraad valt te overwegen, steeds in samenspraak met het breed moderamen. Nu hoor ik van kleine gemeenten dat een kleine kerkenraad niet altijd de voorkeur heeft. Juist in een kleine gemeente helpt het de verantwoordelijkheden met elkaar te dragen. In de classis noemen we ook de mogelijkheid tot bestuurlijke samenwerking. Dat houdt nog niet in dat je je eigenheid opgeeft – de zorg van veel gemeenten – maar dat je bestuurlijke verantwoordelijkheid als beheer, personeelsbeleid, onderhoud gebouwen samen deelt.

Onlangs waren we met een afvaardiging vanuit de classis bij het kerkbreed gesprek rond quota en solidariteitsheffing. Dhr. Van Butselaar gaf vanuit de dienstenorganisatie inzicht in de financiën van de landelijke kerk, de scriba van de generale synode mijmerde over drie woorden: luisteren, vragen en horen. Het was goed te merken dat de openheid van de avond gewaardeerd werd. Van Ekris zei dat hij hoorde dat er veel is waar we beu van zijn. Chagrijn over krimp verhalen maar ook over feel good verhalen. Regels beu, bovenaf spreken van de kerk beu. Schimmigheid beu. Laten we samen kijken wat we eraan kunnen doen. Luisteren. Van Ekris wil luisteren. Door het gesprek aan te gaan wil hij leren andere, nieuwe vragen te stellen. Is er iemand die de moeite wil doen om te begrijpen wat ik heb meegemaakt? Heb je door wat er aan de hand is? Luisteren zorgt voor common ground. God verkeert voor alles converserend bij ons. Zo sprak van Ekris. God volgend zullen we ook het onderling gesprek niet schuwen. Op 28 mei is er opnieuw een luisterronde en nu over de regelgeving; deze bijeenkomst is voorafgaand aan de VKB – vergadering in de Dorpskerk van Nieuwegein.

VIERJAARLIJKS VERSLAG VAN DE CLASSIS

In het breed moderamen is een verslag van de afgelopen jaar vastgesteld. In dit verslag wordt de spanning tussen de krimpende cijfers en de gewenste geestelijke vitaliteit blootgelegd. Om de kernpunten van dit verslag te vertalen naar een concreet gesprek binnen een kerkenraad of classisvergadering, volgen vijf besprekingsvragen die uitnodigen tot zowel reflectie als actie.

Het verslag is op te vragen via deze [link](#).

1. Het 'verlies in de bek kijken'

In het verslag staat dat we de verlieservaring (vergrijzing, afname doopbedieningen, kerkelijke huwelijken en belijdenis) niet moeten ontwijken, maar moeten 'aankijken' vanuit het perspectief van de gekruisigde Christus.

- **Vraag:** Durven wij als gemeente hardop uit te spreken wat we de afgelopen jaren écht verloren hebben, en in hoeverre beïnvloedt die 'kramp om de krimp' onze huidige besluitvorming?

2. Bestuurskracht versus Roeping

9 van de 10 gesprekken in de classis gaan over een gebrek aan bestuurskracht en het woordje

"nog". Tegelijkertijd stelt het verslag dat gemeenten heel vitaal kunnen zijn als ze weten *wie* ze zijn en *waarom* ze er zijn.

- **Vraag:** Als we de focus verleggen van "wat we niet meer kunnen organiseren" naar "waarom we hier als gelovige present in dit dorp of deze wijk zijn", hoe ziet dat er uit en wat blijft er dan over als onze kernopdracht?

3. De 'Kathedraal en de Kapel'

Het verslag introduceert het concept van 'kathedralen' (centra met een breed aanbod en team van professionals) en 'kapellen' (lokale plekken voor pastoraat en verkondiging).

- **Vraag:** Hoe kijken wij aan tegen deze vorm van samenwerking? Zouden wij bereid zijn om een deel van onze autonomie (beheer, personeel) op te geven aan een groter centrum, als dat de lokale spirituele presentie ('de kapel') ontlast en veiligstelt? En andersom, zijn we ook bereid samen te werken met gemeenten die daarom vragen?

4. Gebouwen als 'stille getuigen'

2026 is uitgeroepen tot het jaar van het kerkgebouw. In de classis Utrecht wil men kerksluitingen voor zijn door tijdig het gesprek aan te gaan over de rol van het gebouw voor de wijde omgeving.

- **Vraag:** Is ons kerkgebouw op dit moment een drempel (een last die ons naar beneden trekt) of een instrument (een plek die de buurt dient)? Welke nieuwe functies zou ons gebouw kunnen hebben om een 'stille getuige van geloof' te blijven in een seculiere omgeving?

5. Het seculiere frame versus het Evangelie

Het verslag waarschuwt dat samenwerking, innovatie en procesbegeleiders vaak worden ingezet als 'seculiere redmiddelen', terwijl het eigenlijke redmiddel het Evangelie is.

- **Vraag:** Bij het maken van onze plannen voor de komende vier jaar: vertrouwen we dan op nieuwe structuren en protocollen, of durven we ruimte te laten voor 'het onverwachte van God' en de kwetsbaarheid van het kruis? Hoe voorkomen we dat we terugvallen op de seculiere redmiddelen, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat zou ons tegen kunnen houden?

KERKGEBOUWEN BALLENBAC

Verder ben ik erg nieuwsgierig of de ballenbak u helpt om over het gebouw na te denken. Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat gebouwen gesloten worden. Het zijn geschenken die wij gekregen hebben van ons voorgeslacht en bovendien stille getuigen van het geloof. Nog voor er problemen zijn is het van belang na te denken over de rol van de kerk voor de eigen gemeenschap en voor de mensen daarbuiten. In Woudenberg bouwden ze een nieuwe kerk met ruimte voor een gezondheidscentrum. Zo zijn ze betrokken op hun omgeving. Ik ben benieuwd welke mogelijkheden u voor uw gebouw ziet. Laat van u horen!

Op 10 en 17 en 24 november willen we ringavonden organiseren rond de opbrengsten van de ballenbak. Op dat moment delen we good practices. De ringen Utrecht en Amersfoort, Zeist en Doorn en Breukelen en Woerden. Ook als u iets in wilt brengen, vraag ik u naar mij te reageren: t.verhoeven@protestantsekerk.nl

DAG VOOR PREDIKANTEN,
KERKELIJKWERKERS EN PIONIERS

7 Oktober dag voor predikanten, kerkelijk werkers en pioniers.

Het is langzamerhand een traditie. We starten het nieuwe seizoen met een ochtend in de Dom in Utrecht. Dit jaar is het thema 'Zorg voor de Ziel'. Hoe zorg je voor jezelf. Het werk schept vreugde maar zo nu en dan kan het ook pittig zijn. Hoe blijf je dan staande.

Aan het programma werken Nadine van Hierden en Marleen Schoonderwoerd mee. Nadine ken je misschien van de PThU. Zowel Nadine en Marleen werken bovendien als supervisor voor predikanten.

Wanneer: 7 oktober van 10.00 – 13.30 uur, inloop om 9.30 uur

Waar: Dom in Utrecht

Wat: Zorg voor de ziel

De ochtend sluiten we om 13.00 uur met aansluitend een lunch.

Opgave via deze [link](#).

NIEUWS VANUIT DE RINGEN

Ring-avond Doorn op dinsdag 19 mei over 'Weerbaarheid van de kerk in tijden van onrust' met ds. Kees van Ekris

Op dinsdagavond 19 mei is er een ring-avond van Ring Doorn met als inleider ds. Kees van Ekris, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Als Ring zijn we verheugd dat hij bereid is deze avond te verzorgen.

Het onderwerp van de avond: **'Weerbaarheid van de kerk in tijden van onrust'**, lijkt helaas een zeer actueel thema te zijn. Op wereldniveau zien we ontwikkelingen die ons grote zorgen baren, maar ook in ons eigen land zien we een klimaat van verharding, onrust en tegen over elkaar staan.

Er gebeurt veel in de wereld en we hebben ons overlevingspakket klaar staan, maar hoe zijn we geestelijk weerbaar en welke rol kan de kerk daarin vervullen?

We hopen gemeenteleden, kerkenraadsleden en voorgangers te ontmoeten omdat we menen dat het een thema is wat ertoe doet! Natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek.

De avond op dinsdag 19 mei vindt plaats in de Michaëlkerk, Kerkplein 1 in Leersum,

De inloop is vanaf 19.30 uur en het programma begint om 19.45 uur.

We hopen je te ontmoeten in Leersum. Meld je aan voor 10 mei bij dhr. Adri Guijt, aguijt1958@gmail.com Tel: 06 43 100 330.

DE SPIRITUALITEIT VAN HET MIDDEN

Avond van Ring-Zeist op maandag 1 juni in het Witte Kerkje in Bosch en Duin

We leven in een spannende en onrustige tijd. De samenleving lijkt verdeeld en polarisatie steekt op veel plekken de kop op en drijft mensen uit elkaar. We kennen allemaal het spotje van SIRE.....

Aan onze kerkgemeenschappen gaat deze ontwikkeling niet voorbij. Thema's die in de samenleving actueel zijn, leven ook in de gemeente. Dat geldt ook voor het verschil in opvattingen en meningen. Hoe gaan we om met deze verschillen en welke rol speelt het geloof hierin? Op deze avond voor alle leden van de kerken binnen de ring Zeist willen we hierbij stilstaan met een inleiding en gesprek. De avond wordt afgesloten met een avondgebed. Het thema van de avond is:

De spiritualiteit van het midden in tijd van polarisatie

Dr. Kees Bregman verzorgt hierover een inleiding. Hoe kun je binnen de kerk omgaan met



tegenstellingen zonder elkaar uit te sluiten?

Kees Bregman is predikant en opleider van de stichting contextueel pastoraat in Nederland. Hij is verbonden aan de Christelijke Hogeschool in Ede en heeft een eigen praktijk in contextuele scholing en begeleiding.

De avond vindt plaats op **maandag 1 juni** in het Witte Kerkje, Amersfoortseweg 47 in Huis ter Heide.

De inloop is vanaf 19.30 uur en het programma begint om 19.45 uur.

We hopen je te ontmoeten op 1 juni. Meld je aan voor 27 mei bij Bram Schriever, b.schriever@protestantsekerk.nl

BEROEPEN EN MEER

Op 26 april wordt in de Marekerk in de Meern E. van de Kamp-Joosse bevestigd als ouderling-kerkelijkwerker.

Ds. J van Baardwijk neemt op 10 mei afscheid van de Bergkerk in Amersfoort vanwege het bereiken van de emeritaatsleeftijd.

In Soesterberg wordt op 10 mei ds. H. Hay bevestigd.

Ds. E. J. Terpstra, predikant van de hervormde gemeente Bunschoten, schreef een boek: God, Dicht bij de ene, de blijvend kracht van Nicea – Constantinopel. Ds. Terpstra bespreekt in korte hoofdstukken de belijdenis. Elk hoofdstuk wordt beëindigd met gespreksvragen. Daarmee wordt het boek ook zeer geschikt voor gemeentegroepen.

De Nieuwe kerk in Utrecht wordt vaak gevraagd wat het geheim is van hun groei. Nu is elke context anders. Maar de nieuwe kerk laat u op 28 mei graag meekijken met hun manier van kerk-zijn. Alle informatie krijgt u met deze [link](#):

Op dinsdag 2 juni 2026 vindt in de Hervormde Kerk te Jaarsveld het symposium 'Het geweten van de mens' plaats. Met als ondertitel Work in progress voor prediking, pastoraat en vorming. Iedereen is welkom. Voor meer informatie met deze [link](#):



Website

Deze e-mail is verstuurd aan scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@classisutrecht.nl toe aan uw adresboek.

