

Ontmoetingskerk, PKN gemeente Wilnis

Orde van dienst

Donderdag 14 mei 2026

Hemelvaart

Liturgische kleur: wit

Voorganger: Ds. D.J. Versloot

Organist: Marc Koning

Lector: Joke van Vliet

Intrede – de Paaskaars brandt al.

Welkom en mededelingen door de ouderling

Muziek tot verstillig

- de muziek tot verstillig is een onderdeel van de OVD, waarvan de opzet is om een bewust moment te creëren waarop we verstillen (een wat langer voorspel van het intredelied of een eigen invulling van de organist). Tijdens dit moment wordt het voorbedenboek door de diaken naar voren gebracht en op de liturgische tafel gelegd

- wij gaan staan -

Psalm 89 vers 1 en 3 “Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied”

Stil gebed

Bemoediging en Groet

- wij gaan zitten –

Groot gloria:

Heer, die naar de hemel vaart; Halleluja
volk, dat naar de wolken staart Halleluja
die Hem droegen naar omhoog, Halleluja
Hem onttrokken aan ons oog - Halleluja
Hemelpoorten, heft uw hoofd! Halleluja
Laat Hem binnen, hoog geloofd, Halleluja
die voor ons, in liefde groot, Halleluja
zonde overwon en dood. Halleluja
Christus zet zich op zijn troon, Halleluja
die bij mensen heeft gewoond; Halleluja
boven luchten hemelsblauw Halleluja
blijft Hij ons op aarde trouw. Halleluja



Gij die altijd voor ons pleit, Halleluja
geef dat wij uw heerlijkheid Halleluja
soms al proeven, nu misschien, Halleluja
en eens eeuwig mogen zien; Halleluja
om, voorbij aan nood en pijn, Halleluja
met U in het licht te zijn, Halleluja
waar geen wolk, geen eindigheid Halleluja
ons meer van uw liefde scheidt. Halleluja

Engelse tekst 'Hail the day that sees Him rise' van Charles Wesley 1707-1788 en
Thomas Cotterill 1779-1823

vertaald door Gert Landman, geboren 1951 melodie 'Llanfair' van Robert Williams of
Anglesey 1781-1821



Over Hemelvaart

Gebed

De heilige Schrift, gesproken en gezongen

Lucas 24: 49-53

Handelingen 1: 1-11

Wij zingen Psalm 47: vers 2 en 3 “God stijgt blinkend schoon”.

Verkondiging bij de drie illustraties

Wij zingen staande lied 340B “Ik geloof in God de Vader”

Dienst van de gaven en gebeden

Inzameling van de gaven

De eerste rondgang is voor Kerk in Actie zending in Cuba

De tweede rondgang is voor het onderhoud van de gebouwen

*(tijdens de collecte zal de organist kort meditatieve muziek spelen en worden er enkele dia's
vertoond)*

Gebeden

Dank- en Voorbede, (zie gebedenboek en graag een voorbede voor het eerste collectiedoel)

Stil gebed

Onze Vader

Wij zingen staande Lied 663 “Al heeft Hij ons verlaten”

Graag op de oorspronkelijke wijs van Liedboek voor de kerken Gezang 234 te vinden in Nieuwe Liedboek Lied 441

Zending en Zegen

- wij gaan staan -

Zegen

v.

Irish Blessing NB graag tot 5,57 <https://www.youtube.com/watch?v=TascswZPj8U>

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de Schakel en bij mooi weer op het terras!