

Mei 2019 54^e jaargang nr. 5

Digitale kopy **dinsdag 28 mei** vóór 18.00 uur naar email:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Kerkdiensten 2019

Zondag 12 mei

10.00 uur : ds. E. Aarsen- Schiering, Amsterdam Z.O.
Kindernevendienst : “Schapen”, Johannes 10:22-30
Collecten : PKN binnenlands: moeders Exodus/Gebouwen
Jeugdcollectant : Mark van der Eijk
Crèche : Suze de Haan
Bloemendienst : Marijke Nagtegaal

Zondag 19 mei

10.00 uur : ds. A. v.d. Berge- Geudeke, Wilnis
m.m.v. projectkoor De Ronde Venen
Kindernevendienst : “Laat het maar zien!” Johannes 13:31-35
Tiernernevendienst
Collecten : Kerk/Gebouwen
Jeugdcollectant : Saar Haak
Crèche : Corrie Arendsen
Bloemendienst : Jacques Rijkmans

Zondag 26 mei

Bevestigen ambtsdragers

10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst : “Geloof in vrede” Johannes 14:23-29
Collecten : KiA Werelddiaconaat/ Kerk
Jeugdcollectant : Zoë Verkaik
Crèche : Joost de Bruine
Bloemendienst : Joke Honig

Donderdag 30 mei

Hemelvaartsdag

10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst : “Zegen” Lucas 24:49-53
Collecten : PKN Zending/Kerk
Crèche : Femke Immerzeel

Zondag 2 juni

10.00 uur : dhr. R. Verkaik, Wilnis
Kindernevendienst : “Wie ziet het?” Johannes 14:15-21
Collecten : Kerk/Gebouwen
Jeugdcollectant : Lisa van der Eijk
Crèche : Jeanette Kool
Bloemendienst : Pie Lakerveld

Zondag 9 juni

Pinksteren

10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst : “Woorden” Handelingen 2:1-11
Collecten : KiA: Zending China/Kerk
Jeugdcollectant : Martin den Boer
Crèche : Rianne Angenent
Bloemendienst : Ineke Vrielink



Agenda

Donderdag	2 mei	- Ouderenmiddag
Donderdag	2 mei	- Moderamen vergadering
Zaterdag	4 mei	- Plantjesmarkt
Donderdag	16 mei	- Ouderenmiddag
Maandag	20 mei	- Kerkenraadsvergadering
Dinsdag	21 mei	- Lezen Handelingen 2:1-11
Dinsdag	28 mei	- Laatste dag inleveren kopy
Vóór 18.00 uur		de volgende is 25 juni
Maandag	3 juni	- Moderamen

Pastorale**Panta Rhei**

Panta Rhei is een uitspraak die aan de natuurfilosoof Heraclitus wordt toegeschreven. De algemene gedachte achter deze uitspraak is dat alles in beweging is, alles stroomt. Hoe herkenbaar is dat niet in ons eigen leven, in de ervaringen die we daarin opdoen? Het leven als een stroom. Je ziet uit naar een feestelijke dag, maar voor je het weet is de dag daar en verandert uitzien in herinnering. Je herkent het ook in uitspraken als: het leven gaat door, of de tijd vliegt. Altijd maar beweging, stroming.

Er zijn misschien wel rustmomenten, maar geen momenten van totale stilstand. Zolang wij in de tijd leven lijkt alles steeds te stromen.

Al is het vrij zeker dat Panta Rhei een uitspraak van Heraclitus is, de vraag is of zijn uitspraak niet *te vaak* onjuist is uitgelegd. De diepte van zijn inzicht ligt niet in het Panta Rei, maar in zijn gedachte dat hij achter het onophoudelijk stromen een eenheid ziet, een verbindende wet. Eenheid *in* de veelheid en veelheid *in* de eenheid. Het verloop of stromen van de wereld wordt volgens Heraclitus geleid door de 'logos'.

Dat door hem gemunte begrip wordt later het goddelijke Woord in de christelijke theologie genoemd. De evangelist Johannes begint er zijn evangelie mee. Ook hij ziet een eenheid, God, achter de veelheid. *In het begin was het Woord (logos), het Woord was bij God en het Woord was God (Joh. 1,1).*

Met de hernieuwde vreugde van Pasen nog in ons hoofd en in ons hart zijn we er opnieuw bij bepaald, dat wat tot stilstand was gekomen een doorgang blijkt te zijn. In God blijft ons leven stromen, zelfs al zijn we gestorven. 'Want', zegt de apostel Paulus tegen de Grieken op de Areopagus in Athene: *In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.* Allemaal werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Geen stilstand dus of verleden tijd, maar voortgang in God. Panta Rei: alles stroomt, maar wel omgeven door de Ene. Hoe dat *precies* omschreven moet worden weten we niet, maar voor minder doen we het niet.

Algemeen**15 april 2018-15 april 2019**

De tijd vliegt. Ook zo'n zinnetje waar je over kunt filosoferen. Vliegt de tijd of zijn wij het zelf die als het ware door de tijd vliegen. Zelf ervaar ik vaak het laatste. Herman van Veen heeft dat prachtig bezongen bij de geboorte van zijn dochter Anne: *voor ik goedemorgen zeg, ben jij op je brommer weg.* Voor mij is dat een fiets geworden waarmee ik alweer een jaar als predikant verbonden aan de Ontmoetingskerk door Wilnis fiets op weg naar: bezoeken, overleg en van alles en nog wat dat tot het takenpakket van een predikant gerekend mag worden.

Het eerste jaar heb ik als heel bijzonder ervaren, mede ook omdat voor mij alles nieuw was en voor een eerste keer gedaan moest worden. Dat heeft mij veel gebracht en mij regelmatig uit mijn comfortzone gehaald.

Daardoor heb ik veel nieuwe ervaringen mogen opdoen en een hoop dingen geleerd. Ik voel me na een jaar nog sterker verbonden met jullie en deze gemeente, en ervaar veel momenten in het werk als inspirerend en verrijkend. Hopelijk is dat positieve gevoel wederzijds. Tenslotte kunnen we alleen maar in gezamenlijkheid gemeente zijn. Daaraan hoop ik *samen met jullie* verder te werken in de tijd die voor ons ligt. Eén van de prioriteiten voor de komende zomertijd is om nog meer gezichten achter de (nu nog) onbekende namen te leren kennen. Als er één ding is waarvan ik overtuigd geraakt ben, in dit eerste jaar als predikant, dan is dat het belang van contacten leggen en onderhouden. Naast al het andere werk dat er voor de komende maanden gedaan moet worden zal verdere kennismaking en ontmoeting daarom dus prioriteit krijgen. In de luwte van de zomer hoop ik daar meer tijd voor te vinden.

2019-2020

Wat ook haar beslag zal krijgen in deze zomerperiode is het voorbereiden en verder uitwerken van activiteiten die we in de herfst- en winterperiode van 2019-20 willen organiseren. Naast 'herhaling' van zetten als: gezamenlijk lezen en bespreken van een boek, opnieuw een aantal avonden lezen met het oog op de Eredienst, geloofs- en gespreksgroepen enz. zullen er ook nieuwe activiteiten worden aangeboden. Zeker is dat er dit seizoen aandacht zal zijn voor het 75^e sterfjaar van Dietrich Bonhoeffer (9 april, 1945). Dat doen we in het zogenaamde IKO- verband. In Wilnis wordt er op 12 november een lezing gehouden en zal er in het voorjaar van 2020 in ieder geval een film over het leven van Bonhoeffer vertoond worden. Maar er komt nog veel meer. Bonhoeffer heeft vele gedichten en liederen gemaakt, waarvan ook enkele, inmiddels klassiekers, in ons Liedboek van 2013 zijn opgenomen. Wordt vervolgd dus, zullen we maar zeggen.

Gemeenteopbouw

Gedachtenishoek en Voorbedenboek

Tijdens de viering van de Paaswake op de avond van Stille Zaterdag wordt de kerkzaal weer volledig ingericht met allerlei voorwerpen die op de avond van Witte Donderdag de kerk zijn uitgedragen. Daarmee wordt de weg gesymboliseerd die Jezus ging, van de ondergang en dood op Goede Vrijdag tot en met de opwekking en opstanding op Pasen.

Met een groep willekeurige gemeenteleden brachten we op die Paaswakeavond de kerk weer in gereedheid. Jezus is weer in ons midden, de dood is overwonnen. Een indrukwekkend en heilig moment, zo hoorde ik van enkelen.

Nieuw dit jaar is dat we een kaars in de gedachtenishoek hebben geplaatst en dat hernieuwd het voorbedenboek is ingevoerd. Ik schreef er al over in een eerdere editie van het Kerkblad. De gedachteniskaars zal steeds voor de viering van die dag al branden en biedt de mogelijkheid persoonlijk een kaarsje op te steken. Het gebedenboek ligt op een tafel bij de ingang van de kerk en wordt in het begin van de viering door een diaken de kerk ingebracht. Twee mogelijkheden om alle moeite, maar ook vreugde, zowel in het persoonlijke leven en/of in de wereld, in te brengen in de gemeente voor het aangezicht van de Eeuwige. De plek waar het stem en gezicht kan krijgen.

Senioren Kookeiland

Op 23 mei zal de achtste en tevens laatste keer van dit seizoen zijn dat een zestal senioren te gast zijn bij de familie Polhuijs aan de Oudhuijzerweg. De opzet van de avonden was steeds laagdrempelig. Mac en Willy kookten voor hun gasten en terwijl er werd genoten van de overvloedig geboden gastvrijheid en het steeds weer heerlijke eten probeerden we in een ontspannen sfeer met elkaar wat in gesprek te komen. Ontmoeting was daarbij het sleutelwoord. Voor mij hebben deze ontmoetingen in ieder geval het neveneffect gesorteerd dat ik veel meer inzicht heb gekregen in geschiedenis van het dorp en de vele familiebanden die er zijn. Ook kwam mij regelmatig direct of via anderen ter ore dat de gasten aan tafel genoten hebben van deze manier van gemeentezijn. Namens alle deelnemers aan de 8 bijeenkomsten dank ik Mac en Willy voor alles wat zij aan tijd, energie en nog veel meer aan ons als gemeente geschonken hebben.

Gespreksgroep 20-40

Op 24 mei zullen we als jong volwassenen voor de tweede keer bij elkaar komen in De Stal van Rolf en Aartje. Stond de eerste ontmoeting wat meer in het teken van elkaar leren kennen en het delen van een stukje van je levensverhaal, nu gaan we de nadruk leggen op het

(verdiepende) gesprek. De vorm die we daarvoor gekozen hebben is heel eenvoudig: bedenk één of twee vragen die je graag in de groep zou willen gooien. Dat kan én mag over van alles en nog wat gaan: ethische-, maatschappelijke-, opvoedkundige-, geloofsvragen enz. Hopelijk levert het voldoende gespreksstof op voor een inspirerende tweede avond. Rolf Verkaik zal ook nu opnieuw persoonlijke uitnodigingen rondbrengen, maar schrijf de avond alvast in de agenda mocht je er de vorige keer niet bij geweest zijn en wees meer dan welkom.

Activiteiten komende maand/ agenda

Lezen met het oog op de Eredienst

Onze volgende leesbijeenkomst is op 21 mei, om 19.30 uur in De Schakel. We lezen dan Handelingen 2:1-11. Deze tekst staat op het leesrooster voor Pinksteren. Ik herhaal nog maar eens dat opgeven niet noodzakelijk is en dat je jezelf ook niet hoeft voor te bereiden om deel te nemen. Je kunt, als je dat wilt, zo aanschuiven. Misschien de moeite waard om het eens te proberen.

Bij de erediensten

Bevrijdingsdag

Dit jaar valt 5 mei op zondag. De heer A. van Hilten gaat dan voor in de eredienst van die zondag.

Ambtsdragerszondag

26 mei staat in het teken van afscheid nemen en hopelijk ook bevestigen van ambtsdragers. Rolf Verkaik, Ruud den Boer, Trudi de Vries en Huib de Haan nemen afscheid als ambtsdrager na jarenlang dienstdoen in de gemeente. Ieder van hen heeft daar op zijn of haar specifieke wijze en deskundigheid invulling aan gegeven. Blij en dankbaar zijn we voor alles wat ze voor de gemeente mochten betekenen en hebben gedaan. Motiverend was hun betrokkenheid en tomeloze inzet voor dit stukje kerk van Christus, maar bovenal hun motivatie om mee te werken aan een open geloofsgemeenschap in Wilnis. Een plaats van geloof, hoop en liefde die er toe doet en waar het goed toeven is. Nu zij terugtreden en vanuit de kerkenraad de gemeente weer ingaan, bidden we de Eeuwige dat hun werk gezegend mag worden en zegende mag blijven voor anderen, maar ook voor henzelf. We gaan er een mooie en feestelijke dienst van maken op de 26^e, waarin iedereen ook de gelegenheid zal krijgen Trudi, Huib, Ruud en Rolf de hand te schudden en persoonlijk te bedanken.

En nogmaals, hopelijk zullen ook enkelen van ons zich geroepen voelen vanuit de gemeente toe te treden tot de kerkenraad. Dat zou geweldig zijn, omdat het: nieuw elan geeft, omdat het persoonlijk verrijkend is gedurende een periode de gemeente voor te gaan, omdat vele handen licht werk maken, omdat het uitdagend kan zijn uit je comfortzone te

komen, omdat je geen heilige hoeft te zijn om ambtsdrager te worden, omdat iedereen gaven en talenten heeft die inzetbaar zijn, omdat er nog veel meer redenen te noemen zijn waarom je het in ieder geval zou kunnen proberen, omdat er gewoon mensen nodig zijn die zich een periode willen verbinden aan een specifiekere taak die ons allen ten goede komt. Immers, de gemeente dat ben je zelf en zijn wij allemaal.

Hemelvaart

Handelingen 1,1-11 staat op het leesrooster voor Hemelvaartsdag

30 mei. Een boeiende tekst, die mij altijd aanspreekt met name door de vraag die twee mannen in witte gewaden stellen aan de apostelen. Jezus is zojuist ten hemel gevaren en terwijl de apostelen nog steeds omhoogkijken klinkt opeens de vraag: *Galileese mannen wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?* Welkom in de dienst op Hemelvaartsdag. Mogelijk vinden we een antwoord op die vraag.

Tot slot

Het jaar rond

Met de gehele cyclus rond Pasen en als afsluiting de drie dagen van Pasen en het Paasfeest zelf, wordt voor mij het eerste jaar voltooid. Ik ga hier niet herhalen wat ik hierboven al schreef over enkele ervaringen die ik mocht op doen. Van velen van ons hoor ik hoe bijzonder, elk jaar weer, deze Stille- of Goede Week wordt beleefd en ervaren. Naar mijn bescheiden mening komt dat door het mysterie van het leven en de dood, dat ten diepste niet te doorgronden is, maar waar ieder van ons mee te maken krijgt in zijn of haar leven. Met Pasen ervaren we dat leven krachtig én eindig is. Die tweepoligheid tekent ons bestaan, tekent de mensheid als zodanig en roept bij ons allerlei beelden van hoop en verwachting op, maar ook van verlies en

teleurstelling. Maar toch, ondanks onze sterfelijkheid hopen we op God voorbij de dood, dat wij niet zullen uitdoven, maar geborgen zullen worden.

De schok die er door de wereld ging toen de Notre Dame door brand werd geteisterd én de grote belangstelling van velen voor de Passion, om maar twee ervaringen van de Stille Week te noemen, zijn daar voor mij een bewijs van. Wij mensen zijn veel geloviger dan we denken, het is alleen een 'heidens' werk om het in te zien, laat staan om het toe te geven. Zonder geloof vaart niemand wel, schreef ooit iemand. Een scherpe en terechte opmerking die hout snijdt. Daarom vol gas met jullie het nieuwe jaar in. *Samen* verder bouwen aan een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Even weg

Van 6 t/m 19 mei zijn Heleen en ik op vakantie. Mocht er behoefte zijn aan pastorale ondersteuning of bijstand, neem dan contact op met de

scriba van onze gemeente: Annemiek Vis-Brinksma, Burg. van Trichtlaan 140, 0297-282603

scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Vanzelfsprekend is er die twee weken geen inloopuur. Op donderdag 23 mei zal weer de eerstvolgende keer zijn.

Met een hartelijke groet voor jullie allen, van hart tot hart en van deur tot deur.

ds. Piet Ravensbergen

werkdagen- maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

inloopuur in De Schakel - donderdag 14.00 -15.30 uur

telefoon - 06-51112285

mail-predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl



Diaconie

Dienstverlening uit liefde tot God

Nadat in de 40-dagentijd de ZWO de bestemmingen voor de collecten geregeld heeft, neemt de diaconie het stokje weer over. De komende tijd ziet het er als volgt uit:

5 mei: (Bevrijdingsdag)

KIA; Ondersteuning van Syrische kerken in oorlogstijd

12 mei: (Moederdag)

PKN Binnenlands; Exodus, moeders in detentie

26 mei: KIA; Noodhulp in de wereld

30 mei: PKN Zendingswerk

Over de collecte op 5 mei is in het vorige kerkblad al uitleg gegeven. Op 12 mei tijdens Moederdag, vragen wij extra aandacht voor die moeders die in detentie zitten en voor de periode na de detentie. Het is vaak moeilijk voor hen om goed contact met hun kinderen te kunnen onderhouden. Stichting Exodus ondersteunt hen en ook de kinderen daarbij. De bestemming van de collecte op 26 mei zullen we op 19 mei via de beamer bekend maken. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan een actueel noodhulpproject. Dan nog een bijzondere collecte op Hemelvaartsdag. Gezien de aard van deze dag, richten we ons op Mattheüs 28, vers 19 en 20: "Maak alle volken tot Mijn discipelen...". Woorden die Jezus voor Zijn hemelvaart aan Zijn discipelen richtte. Wij zullen uw gaven inzamelen voor Zendingswerk.

Het product van de maand mei voor de Voedselbank is alle mogelijke soorten aan groenteconserven. In juni toiletpapier.

Hier geldt ook dat de Voedselbank liever kleinere verpakkingen wil ontvangen, dan grote. Wat fijn dat u de afgelopen maand zo goed geholpen heeft met de luiers (maatje 4 en 5), wilt u dit deze maand naast de groenteconserven nog een keer doen? Zo kan de Voedselbank weer even vooruit hiermee.

Vriendelijke groet namens alle leden van de diaconie,
Erika de Bruine



**Royale inzet toegestaan
ZWO-ers willen ervoor gaan**

We kijken als ZWO-commissie op een goede 40-dagentijd terug. Wij danken u voor de opbrengsten van de collectes voor de diverse projecten van **Kerk in Actie**, die u elders in de kerkbladen kunt vinden. Met de Paasgroetenactie voor de gevangenen op zondag 7 april, zijn bijna alle kaarten verkocht. Zo kunnen we laten blijken, dat we ook aan hen denken en hen sterkte toewensen. De sobere maaltijd op vrijdag 12 april werd door 27 mensen bezocht. De tafel was eenvoudig, maar heel sfeervol gedekt en er werd heel gezellig met elkaar gepraat over allerlei onderwerpen. Na opening en gebed hebben we genoten van vijf heerlijke, vegetarische soepen, die door vrijwilligers waren klaargemaakt. Het zachte Turkse brood smaakte daar heerlijk bij. De maaltijd werd afgesloten met een mandarijn. Piet beëindigde de maaltijd met een korte overdenking, gebed en een lied. Daarna volgde koffie in de hal. Bij de deur stond een spaardoosje voor ons project in Colombia "**De kleine arbeider**", waarin we het prachtige bedrag van € 149,- mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Er waren na afloop veel mensen die een handje uitstaken, zodat alles weer snel was opgeruimd. Wij hebben het als een warme avond met een grote saamhorigheid ervaren!

Plantjesmarkt

Zoals we ook in het vorige kerkblad al vermeldden, willen we op **zaterdag 4 mei** weer onze jaarlijkse plantjesmarkt houden, georganiseerd door Alie Vis. U bent tussen 10.00 en 14.00 uur van harte welkom om goede en goedkope tuinplanten voor uw tuin en plantenbakken te kopen. De opbrengst is voor ons project in Colombia van Kerk in Actie om straatkinderen op te vangen, onderdak en onderwijs te geven.

Namens de ZWO-commissie, Ineke Vrielink

Een ladder naar de hemel

Op zondag 19 mei (Zondag Cantate = Zondag Zingt) ben ik weer te gast in uw midden. Deze zondag neem ik het projectkoor De Ronde Venen mee: dit koortje van 5 a 6 personen in wisselende samenstelling zingt altijd als ik voorga in Maria Oord. Het leek ons aardig om ook eens een eredienst in een 'gewone' gemeente samen te verzorgen. Janny Ekema begeleidt het koor op het orgel. Dianne Heijstee begeleidt de samenzang van de gemeente. Het thema van de dienst is, bij Genesis 28: 10-22: Een ladder naar de hemel.

Arianne Geudeke
Geestelijk verzorger Ziekenhuis Amstelland/ Predikante PKN

Op donderdagavond 4 april hadden we een uitstekende generale gespeeld. Dus we waren er helemaal klaar voor om u op vrijdag- 5 en zaterdagavond 6 april een sprankelende toneelvoorstelling te bieden.

En dan, op de ochtend van de eerste dag van opvoering wakker worden met een verkeerd gevoel in de keel en een stem die het totaal, maar dan ook echt totaal liet afweten. Het overkwam dus ondergetekende; een slechter moment had niet gekund!

Dus hierbij nog excuses dat u voor niets naar De Schakel kwam!

Maar van uitstel komt geen afstel. Daarvoor is het stuk veel te leuk. We willen het dus vast en zeker voor u op gaan voeren en er zijn daartoe al nieuwe data gepland, en wel op vrijdag- 30 en zaterdagavond 31 augustus a.s. De kaarten die u al had gekocht voor de voorstelling van 5 of 6 april blijven gewoon geldig. Als u deze bewaart kunt u daarmee dus de opvoering in augustus bijwonen, en dat ook op de avond van uw keuze. Reeds gekochte kaarten zijn op beide avonden in augustus geldig, kaarten voor de vrijdag zijn dus ook te besteden op zaterdag, en omgekeerd.

Mocht u overigens niet in de gelegenheid zijn om in augustus een opvoering bij te wonen of u wilt sowieso het geld van uw gekochte kaart terug, dan is dat uiteraard mogelijk. Stuur u even een mailtje (fam.gbrouwer@gmailcom) of belt u even nr. 261891 en het wordt geregeld. In een van de volgende kerkbladen zullen we u uiteraard nog weer herinneren aan de nieuwe data van opvoering!

Met vriendelijke groet,
namens de Toneelgroep, Gert Brouwer

Bezoek aan de Grote Kerk van Dordrecht 13 april 2019

Met een groep van 15 personen uit Wilnis, Vinkeveen en Mijdrecht zijn we zaterdag 13 april onder leiding van Trudi de Vries naar Dordrecht afgereisd. Aangekomen bij de kerk wacht ons een kop koffie en neemt de ervaren gids, de heer J. Doolaard ons mee om ons het een en ander te vertellen over deze historische kerk. Dordrecht staat dit en vorig jaar in de belangstelling vanwege het feit dat de Synode hier precies 400 jaar geleden werd gehouden (1618-1619).

De openings- en sluitingsceremonie van deze vergadering werden gehouden in de Grote Kerk, voorheen de Onze Lievevrouwekerk. De synode zelf (180 vergaderingen gedurende 6 maanden) werd gehouden in het gebouw van de Kloveniersdoelen (dat nu niet meer bestaat, maar er bevindt zich een mooi uitgevoerde maquette in de kerk).

Al tijdens het begin van de vergadering ontstond er een diepe kloof tussen de Remonstranten en de Contraremonstranten. Oorzaak was een fundamenteel verschil van mening over de kwestie van de predestinatie. Het resultaat was dat de Remonstranten tijdens de 57^e vergadering uit de Synode werden verwijderd.

Als positieve resultaten kunnen worden gemeld het opstellen van de zogenoemde Dordtse Leerregels en het initiatief om de bijbel in het Nederlands te vertalen, de zogeheten Statenvertaling. Al bij het naderen van het kerkgebouw is duidelijk te zien dat de toren behoorlijk scheef hangt en er wat onaf uitziet. Er wordt ons uitgelegd dat de oorspronkelijke bedoeling was dat de toren veel hoger zou worden, maar dat durfde de architect niet aan omdat al tijdens de bouw duidelijk werd dat er dan kans zou ontstaan op onherstelbare schade (het bleek dat de ene zijde van het gebouw gefundeerd was op een dunne kleilaag en de andere zijde op een heel dikke kleilaag, en aan de dikke kleilaagzijde begon het gebouw al wat weg te zakken).

Binnenin de kerk kijk je je ogen uit. Begonnen wordt met uitleg over de preekstoel (in die dagen zāten de predikanten en stonden de kerkgangers). De preekstoel is een kolossaal bouwwerk van 9 meter hoog. De onderzijde (kuip) is gemaakt van zeer kostbaarzuiver-wit marmer en het klankbord van mahoniehout. Alles prachtig bewerkt. In het marmerwerk zijn voorstellingen uitgebeeld van de doop van Jezus in de Jordaan en op de 4 hoeken zijn, geloof, hoop, liefde en ‘standvastigheid’ uitgebeeld.

De zandloper, waarover Ds. Erick Versloot weleens verteld heeft, is helaas spoorloos verdwenen. De zandloper diende ervoor te waken dat de prediking niet te lang uitliep. De financiering van de preekstoel,

maar ook van het grote koperen koorhek is afkomstig van donaties van welgestelden, uiteraard met vermelding van de naam van de gever(s).

In die tijd werden de rijkere begraven in de kerk. Soms werden de graven afgedekt met een marmeren plaat waarop te zien is tot welk gilde de overledene behoorde. Zo is er een afbeelding te zien van een leerbewerker. Tussen de graven werden de naden niet afgemetseld, waardoor er een ‘onaangename geur’ (om niet te spreken van vreselijke stank) heerste in het gebouw. Vandaar de uitdrukking ‘rijke stinkerds’. Iemand in de groep wist te verstellen dat het ons zo welbekende pepermuntje een vinding was om de geur enigszins te verdrijven.

Het avondmaalstel is van zuiver massief goud en is betaald uit een legaat van de heer Diodati. Deze had bedongen dat van het geld een avondmaalstel zou worden bekostigd. Maar, toen het stel betaald was bleef er nog genoeg geld over om er nog twee zilveren stellen van aan te kopen. Deze werden geschonken aan de Nieuwe Kerk en een aan nog een andere gemeente. Toen er daarna nog geld over was hebben zij daarvan het koperen koorhek aangeschaft. Het koor zelf is rijk versierd met houtsnijwerk dat zowel de kerkelijke als de keizerlijke macht verbeeldt. Het is het grootste nog in tact zijnde koor van Europa.

In de toren hangt het grootste carillon van Europa. De zwaarste klok weegt 10.000 kilo. Ten slotte komen we bij een modern gebrandschilderd raam van de glazenier Teun Hocks. Het raam wordt weleens spottend de rommelzolder van Dordt genoemd, maar bij nadere bestudering komen er een heleboel waardevolle details aan het licht. De heer Doolaard wijst ons er terecht op dat elk onderdeelje van het schilderwerk een diepere achtergrond heeft. Zo wordt bij elk fragment een beroepsgroep (‘gilde’) geëerd. We zien o.a. de scheepvaart, leerbewerker, kunstenaars (zelfportret van de glazenier), fruittelers, bollenkwekers, wijnhandelaren, timmerlieden, metselaars, touwslagers e.d. Normaal zie je op een gebrandschilderd raam ergens de naam of de initialen van de maker in een hoekje vermeld staan. Hier in dit werk is dat heel subtiel weggewerkt in de afbeelding van een opengevallen portemonnee, waarin behalve wat muntstukken ook twee pasfoto’s te zien zijn. Dit zijn foto’s van de glazenier Teun Hocks.

De heer Doolaard en Trudi de Vries worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan deze waardevolle en leerzame dag waarna een ieder weer zijns weegs gaat.

Roel Rademaker

Hallo Kampgangers!

De lente is begonnen en daarmee zijn de voorbereidingen van Kamp Woudenberg 2019 weer in volle gang! Het kamp vindt dit jaar plaats van **zaterdagmiddag 24 augustus** tot en met **woensdagochtend 28 augustus**. Ben jij ook benieuwd welke spellen wij gaan spelen, welke leiders dit jaar van de partij zijn en welke avonturen wij gaan beleven? Schrijf de onderstaande data dan snel in je agenda, zodat je niets hoeft te missen!

Voorinschrijving: donderdag 9 mei 2019

De online voorinschrijving voor het kamp start op **donderdag 9 mei om 19:00**. Vanaf deze dag kun je jezelf inschrijven via www.pknontmoetingskerkwilnis.nl. Gezien de grote belangstelling, is het belangrijk je op tijd in te schrijven (want vol = vol). Inschrijven voor het kamp kan alleen als je het gehele kamp mee kunt. De kosten voor het kamp bedragen € 65,- per persoon. Nadat we jouw online voorinschrijving hebben ontvangen, sturen we je een ontvangstbevestiging van aanmelding. We hopen natuurlijk dat wij iedereen die zich aanmeldt voor het kamp kunnen plaatsen, maar vol = vol. Zodra je definitief geplaatst bent voor het kamp, ontvang je een aparte bevestigingsmail met het verzoek om de kosten voor het kamp per bank over te maken.

Definitieve Inschrijfavond: 28 mei 2019

Houd **dinsdag 28 mei** (19:00 – 20:00) alvast vrij in je agenda. Op deze avond moet je namelijk jouw inschrijfformulier komen inleveren in ruil voor een kampboekje. Ook houden we tijdens deze inschrijfavond een sponsoractie. Heb je nog een lieve opa, suikertante of gezellige buurvrouw die ons wil sponsoren? Op de inschrijfavond is dit mogelijk. Tijdens de inschrijfavond wordt tevens het thema bekend gemaakt!

Heb je verder nog vragen over het kamp of over de inschrijving? Neem dan contact op met de leiding via kampwoudenberg@gmail.com.

Ook kun je bellen naar Eva Duijnmaijer-Kraak (06-20720442).
We hopen dat je ook dit jaar van de partij bent!

Groeten van de Kampleiding

Bekijk ook onze website www.pknontmoetingskerkwilnis.nl/jeugden volg ons via Facebook en Instagram.

Een bedankje vanaf de Burgemeester Padmosweg

Lieve mensen, ik wil jullie bedanken voor alle warme reacties en kaarten die ik gekregen heb nadat ik vrijdag 22 februari plotseling naar het ziekenhuis moest worden gebracht met een vervelende bloeding. Nadat ik geholpen ben en na anderhalve dag op medium care heb doorgebracht, ben ik naar zaal gebracht en op woensdag 27 februari weer thuis gekomen. Het zal nog wel even duren voordat ik weer helemaal op krachten ben, maar we gaan de goede kant op.

Helaas bleek maandag 15 april dat het bloeden niet volledig gestopt was en ben ik weer opgenomen en na een mislukte poging op dinsdag werd op woensdag het bloeden met succes gestopt en we hopen nu dat het volledig dicht blijft.

We zijn heel dankbaar dat we als gezin voor elkaar gespaard gebleven zijn en danken God daarvoor. Ook namens Willem bedankt voor alle belangstelling,

Ali Engel- van der Vliet

Ouderenmiddagen

Donderdag 2 mei is een spelmiddag.

Donderdag 16 mei komt Mondharmonicaclub “De oude klanken” ons een gezellige meezingmiddag bezorgen.

Als afsluiting van het seizoen is er weer een heerlijk buffet.

De middagen worden gehouden in De Roeping, aanvang 14.30 uur.

Uw comité
