

Maart 2019 54<sup>e</sup> jaargang nr. 3

Digitale kopy **dinsdag 26 maart** vóór 18.00 uur naar email:

kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

---

## Kerkdiensten 2019



- Zondag 10 maart      1<sup>e</sup> van de 40dagen  
 10.00 uur               : ds. P. Ravensbergen  
 Kindernevendienst   : “Kiezen”, Lucas 4  
 Collecten               : 40dagen tijd Cuba/Kerk  
 Crèche                   : Corrie Arendsen  
 Bloemendienst         : Pie Lakerveld
- Woensdag 13 maart   Biddag Gewas en arbeid  
 19.30 uur               : ds. P. Ravensbergen  
 Na de dienst is de Voorjaarsledenvergadering  
 Collecten               : 40dagen tijd: voorkomen voedseltekort  
                               Kameroen/Gebouwen
- Zondag 17 maart      2<sup>e</sup> van de 40dagen  
 10.00 uur               : ds. J. Dubbink, Uithoorn  
 Kindernevendienst   : “Wakker worden!”, Lucas 9  
 Tiernernevendienst  
 Collecten               : 40dagen tijd: binnenlands gevangeniswezen/  
                               Kerk  
 Crèche                   : Joost de Bruine  
 Bloemendienst         : Ineke Vrielink
- Zondag 24 maart      3<sup>e</sup> van de 40dagen  
 10.00 uur               : ds. P. Ravensbergen  
 Kindernevendienst   : “Geduld”, Lucas 13  
 Collecten               : 40dagen tijd: kinderarbeid India/Kerk  
 Crèche                   : Femke Immerzeel  
 Bloemendienst         : Jan van Peurseem
- Zondag 31 maart      4<sup>e</sup> van de 40dagen  
 10.00 uur               : ds. P. Ravensbergen  
 Kindernevendienst   : “Vergeven”, Lucas 15  
 Collecten               : 40dagen tijd: missionair PKN/Gebouwen  
 Crèche                   : Jeanette Kool  
 Bloemendienst         : Janni van Ankeren
- Zondag 7 april         5<sup>e</sup> van de 40dagen  
 10.00 uur               : ds. E. Aarsen-Schiering, Amsterdam Z.O.  
 Kindernevendienst   : “Teruggeven”, Lucas 20  
 Collecten               : 40dagen tijd: Zending Rwanda/Kerk  
 Crèche                   : Rianne Angenent  
 Bloemendienst         : Erika de Bruine
-

**Agenda**

Donderdag	7 maart	- Ouderenmiddag
Dinsdag	12 maart	- Lees- en gesprekskring Jonathan Sacks Hfdst. 17 en 18
Woensdag	13 maart	- Voorjaarsledenvergadering 20.15 uur in De Schakel
Maandag	18 maart	- Kerkenraad
Woensdag	20 maart	- Ringbijeenkomst Baambrugge
Donderdag	21 maart	- Ouderenmiddag
Zondag	24 maart	- Kookeiland Jongeren 16.30-19.30 uur
Dinsdag	26 maart	- Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur de volgende is op 23 april
Zaterdag	30 maart	- Boekenmarkt
Zondag	31 maart	- Taizéviering in de Janskerk, Mijdrecht
Zondag	31 maart	- Kliederkerk
Maandag	1 april	- Lezen in Lucas 20:9-19
Donderdag	4 april	- Ouderenmiddag
Vrijdag	5 april	- Toneel "De bittere pil" in De Schakel
Zaterdag	6 april	- Toneel "De bittere pil" in De Schakel

**Voorjaarsledenvergadering op 13 maart 2019**

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de Voorjaarsledenvergadering op woensdag 13 maart 2019 in De Schakel, aanvang 20.15 uur.

**Agenda**

1. Opening door de preses, Ingrid Schutte
2. Presentatie door Actie4Kids
3. Toelichting op de financiën en jaaroverzichten 2018
4. Mededelingen vanuit de Kerkenraad
5. Rondvraag
6. Sluiting.

De kerkenraad rekent op uw aanwezigheid.

Annemiek Vis,  
scriba

## **Pastorale**

### *It giet oan*

Langzaam wordt duidelijk dat we ook dit jaar geen Elfstedentocht zullen gaan rijden. De winter, zo die er al was, loopt op haar einde en er zijn in februari(!) al dagen geweest waarop het kwik boven de vijftien graden uit kwam. De hoop en het verlangen, die bij velen in het hart aanwezig is om de tocht der tochten misschien dit jaar weer eens te rijden, zal niet geactualiseerd worden.

Feitelijk is de kans dat zo'n tocht er komt überhaupt maar zeer beperkt, eerder niet dan wel. Maar toch, als je door de elfstedenkoorts bent aangestoken, dan lijkt het erop dat je daar je gehele leven niet meer vanaf komt, het vormt een rode draad door je leven en smachtend wacht je op het moment dat 'It oan giet'. Hoop houdt dat verlangen levend.

Hoop is een begrip dat hoort bij mensen. Kunnen wij leven zonder hoop? Ik denk van niet! Misschien nog wel biologisch, maar niet als

echt mens. Niet als geestelijk wezen. Ik word altijd geprikkeld door de uitspraak van de apostel Paulus in 1 Korintiërs 13: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Over die stelling zou ik wel eens met de apostel in gesprek willen en hem de vraag willen stellen waarom hij de prioriteit bij de liefde legt.

Wat wel weer dit jaar 'oan giet' is de gang die we maken in de veertigdagenperiode op weg naar Pasen. Daarin gaat het om geloof en liefde, maar volgens mij vooral om hoop. Geloof en vertrouwen zijn in de bijbelse context woorden met eenzelfde grondbetekenis. Als ik de bijbelteksten over geloven goed lees gaat het primair niet om de vraag wat je wel of niet gelooft, of waarin je wel of niet gelooft, maar waarop jij hoopt. En dan lees ik dat wie op God hoopt, die zal niet beschaamd worden. Of het nu vriest of dooit, zijn of haar leven 'giet oan'.

## **Algemeen**

### *Ring Breukelen*

Graag herinner ik jullie aan de tweede bijeenkomst van de Ring Breukelen op 20 maart in Baambrugge (zie ook het kerkblad van december). Op die avond zal Stefan Paas, Theoloog des Vaderlands, het voortouw nemen tot een vervolggesprek over de spanningen én uitdagingen waarin de kerk zich vandaag bevindt. Kerken worden kleiner, de samenleving seculariseert. Tegelijk zijn er tal van initiatieven om als kerk opnieuw missionair te zijn. Maar kan dat wel, missionair zijn als kleine christelijke gemeente in een omgeving die nauwelijks geïnteresseerd is in God en geloof?

In zijn boek, *'Vreemdelingen en priesters: Christelijke missie in een postchristelijke omgeving.'* (Boekencentrum: Zoetermeer 2015) neemt Paas ons mee op een verkenning langs geloven en missionair kerk-zijn in een seculiere samenleving. Een verhaal van realisme en hoop, nuchter en vrolijk. Daarover vertelt hij op de tweede *Ringvergadering*.

Iedereen die deel uitmaakt van een gemeente in de Ring is op die avond welkom.

Adres: Gereformeerde kerk 'Postwijk' Rijksstraatweg 29, 1396 JD Baambrugge. Omdat deze gemeente één van de kleinste gemeenten binnen de *Ring* is wel het dringend verzoek je van tevoren aan te melden. Dat kan bij Harmen Hoogenhout: [harhoog@hetnet.nl](mailto:harhoog@hetnet.nl)

## **Gemeentebouw**

### *Ledenvergadering*

Op 13 maart houden we onze voorjaarsledenvergadering, na de Bidstond voor gewas en arbeid. Maak gebruik van deze mogelijkheid om je intenser te verbinden met de gemeente en elkaar, én om mee te praten én te denken over het reilen en zeilen van onze gemeente. Ik herhaal het nog eens met nadruk: de gemeente dat zijn wij met elkaar en zij is van ons allemaal. Na het meer 'zakelijk en formele', maar niet onbelangrijke gedeelte, zal er iets verteld worden over Actie4kids. Eén van de ZWO-projecten die wij als gemeente van harte ondersteunen. Meer informatie daarover vind je elders in dit Kerkblad.

### Avond in de Stal 20-40 jarigen

Op 22 februari is er een avond geweest voor de groep 20-40 jarige binnen onze gemeente. Doel van deze avond was de onderlinge ontmoeting en voor mij als predikant gelijktijdig de mogelijkheid met meer jongeren kennis te maken. Dat tweeledige doel is gehaald en zal ook een vervolg krijgen. Afgesproken is om op 20 mei weer bij elkaar te komen. De opzet is eenvoudig. Je bedenkt één of twee vragen rond kerk/maatschappij en (on)geloof, die je wel eens in de groep zou willen gooien. Het gesprek volgt dan vanzelf, omgeven door koffie met koek en een (sterker) drankje als afsluiting. Persoonlijke uitnodigingen volgen nog, maar save the date als je dit niet wilt missen.

### Nieuwe seizoen

Regeren is vooruitzien en een goede uitvoering kan niet zonder gedegen planning. Daarom wordt er al nagedacht over activiteiten die we willen organiseren in de periode september t/m april 2019-2020. Dat zullen voor een deel herkenbare dingen zijn, maar er is altijd ruimte voor vernieuwing en uitbreiding. Mocht je daar gedachten of ideeën over hebben, of graag een onderwerp aan de orde willen stellen op kerkelijk en/of maatschappelijk niveau laat het mij dan even weten. Met elkaar kunnen we dan bekijken of het inpasbaar én uitvoerbaar is binnen ons jaarprogramma en onze mogelijkheden.

### Activiteiten komende maand

#### PaasChallenge (Small)

Ben je **tussen de 12 en 20** jaar dan is dit iets voor jou. Stel je voor: *Je bent drie jaar lang onderweg geweest met Jezus en nu is hij gearresteerd. In de nacht voor Pasen heb je maar een ding gezien: dat hij werd afgevoerd naar een onbekende bestemming. Samen met de andere volgers ga je op zoek naar Jezus. Tijdens de zoektocht moet je keuzes maken die er toe leiden dat Jezus nog meer of juist minder volgers zal krijgen. Het thema van de PaasChallenge dit jaar is: 'Winnen of verliezen?' Je leeft je in, in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Wat zou jij gedaan hebben als je er bij was geweest?*

PaasChallenge SMALL is een spel van één uur, te spelen op 1 locatie en op één avond. In dit spel gaat het om het oplossen van een mysterie rondom de arrestatie van Jezus. De PaasChallenge SMALL is een soort escaperoomspel waarin deelnemers diverse raadsels als groep moeten oplossen. Het spel is geschikt voor groepen tot ca. 30 mensen. Het taalgebruik is in gewone taal en kennis van het Paasverhaal is niet per se nodig.

Jongeren van het Kookeiland gaan dit spel spelen op de avond van Stille Zaterdag. Tot nu toe zijn er zes deelnemers, maar er is nog ruimte genoeg voor *veel meer* deelnemers. Eva Kraak organiseert en coördineert het spel, samen met de jongeren van het Kookeiland. Laat deze uitdaging niet aan je voorbij gaan en geef je op.

Meer informatie en/of aanmelding? Leg contact met Eva of met mij. Eva Kraak: 06-20720442. Piet Ravensbergen 06-51112285 [predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl](mailto:predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl)

Dus: meld je aan, als je durft!

### Bij de erediensten

#### Ora et labora

13 maart is dus de dag waarop we de jaarlijkse Bidstond voor gewas en arbeid houden. Dat doen we zoals we gewend zijn in de vorm van een Vesper. De as van de vesper wordt gevormd door het bidden en zingen van de Psalmen en momenten van verstillig. In heel veel kerkelijke gemeenten is de Biddag (net als de dankdag) voor gewas en arbeid vervallen of verschoven naar een zondagmorgenviering. Op zich is dat begrijpelijk, maar gelijktijdig is dat ook jammer.

De theologische kern van dagen als deze is het Ora et Labora: Bid én Werk. In Gods schepping gaat het altijd om deze combinatie: God die zegen geeft over wat de mens scheppend tot stand brengt. Als wij niet werken aan levensonderhoud, in de breedste zin van het woord, dan zal bidden geen enkel effect sorteren. Wist je dat dit *ook* één kernelement van het Avondmaal is, dat samenspel tussen God en mens? God geeft het graan, opdat wij er brood van maken, en druiven opdat de wijn van het koninkrijk geproduceerd kan worden. Daarom is het goed eerst te bidden voordat we aan de slag gaan!

### Aswoensdag

Op 6 maart begint de Veertigdagentijd, een periode van versoering, bezinning en heroriëntatie op geloof en samen leven. In veel

protestantse gemeenten wordt deze tijd, en dan met name de Goede week voor Pasen als een bijzonder waardevolle periode ervaren. Begrippen als: consuminderen, onthaasten of ontspullen passen naadloos in de bewustwording waartoe de veertigdagenperiode ons

wil aan zetten. Traditioneel vormt de Aswoensdag de overgang van het Carnaval naar de Veertigdagentijd.

Op die woensdag gaan veel van onze rooms-katholieke medechristenen naar de kerk om een askruisje te halen. Met het as van de verbrande takken van Palmzondag van het voorgaande jaar wordt er een askruisje op het voorhoofd getekend en klinken er woorden rond onze vergankelijkheid en kwetsbaarheid. Ook in de protestantse kerken sluiten steeds meer mensen zich aan bij dit bewuste begin van de Veertigdagentijd. Om te ervaren wat een bewust beginnen van de veertigdagenperiode kan inhouden, gaan we met enkele mensen, o.a. van de taakgroep Eredienst dit jaar zo'n oecumenische Aswoensdagviering bijwonen in de Protestantse Gemeente Oegstgeest.

Heb je interesse om zo'n viering mee te maken neem dan even contact met mij op.

### Veertigdagentijd

We gaan dus op weg naar Pasen, door het donker van alle doodsheid heen begroeten we het opstandingslicht van Paasmorgen. 'Een nieuw begin' is het thema dat de Protestantse Kerk dit jaar heeft gekozen voor de Veertigdagentijd. Die tijd is een tijd van bezinning en inkeer.

Een goed moment om een nieuw begin te maken. Veel christenen gebruiken die tijd om te vasten en te bidden. De Protestantse Kerk

heeft als ondersteuning voor het vasten en bidden een kalender uitgegeven die elke dag een moment van bezinning aanreikt en suggesties doet om te vasten. De kalenders kunnen (gratis) besteld worden bij de PKN, maar liggen ook in de hal van de kerk en in De Schakel. Misschien een handig hulpmiddel om een goede tijd te beleven op naar Pasen.

Ook liggen er in de Veertigdagentijd folders in de banken van de kerk die uitgebreidere informatie geven bij de diaconale doelen en projecten van de 40 dagen.

### Kindernevendienstproject

Een nieuw begin is ook het thema bij het project van de Kindernevendienst. Als Jezus opstaat uit de dood is dat een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Maar, *hoe kun jij een nieuw begin maken?*

Het woord maken zegt het al, voor een nieuw begin moet je wel wat doen. Dat gaan we doen in de weken voor Pasen. We gaan oefenen dingen te doen die nodig zijn om een nieuw begin te maken. Daarvoor krijgen jullie elke week een 'beginnersdiploma'. Daarop staat een vaardigheid die tegelijk het thema voor de verschillende zondagen is. De beginnersvaardigheden zullen ook een rol spelen in het bijbehorende Bijbelverhaal van die week.

Wees er dus vanaf het begin bij en kom op 10 maart naar de kerk om de eerste vaardigheid te gaan oefenen en een nieuw begin te maken.

### Tot slot

We gaan dus op weg naar Pasen, zonder twijfel het hart van ons christelijk geloof. Pasen: God keert om wat dood is en wekt wat gestorven is opnieuw tot leven. Biologisch onmogelijk, wetenschappelijk onverklaarbaar, maar volgens Gods woord (theo-logos) een waarheid als een koe. Niet een waarheid die je verklaren of ontkennen kunt, maar die je bestaan verandert waardoor het volgens Halík *evangelie* wordt, woord 'vol van leven en kracht'.

Hij spreekt over het paradoxale karakter van het christendom in zijn boek *De nacht van de biechtvader*. Een boek dat ik van harte kan aanbevelen. Misschien wel iets voor een leesgroep? Ik hoor het wel.

Met een hartelijke groet voor jullie allen, van hart tot hart en van deur tot deur.

ds. Piet Ravensbergen

*werkdagen- maandag, dinsdag, donderdag (vanuit De Schakel),*

*vrijdag (thuis werken)*

*inloopuur in De Schakel - donderdag 14.00 -15.30 uur*

*telefoon - 06-51112285*

*[mail-predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl](mailto:mail-predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl)*



**Diaconie:  
Dienstverlening  
uit liefde tot God**

Afgelopen week zijn Joost en Laura naar de Boni geweest om de bij elkaar vergaarde zegels om te laten zetten in boodschappenpakketten. Maar liefst 5 dozen hebben we bij elkaar gespaard.

Dat is 5 keer 58 zegels. Wat in totaal neer komt op 290! Wat fijn dat u meegeholpen heeft om dit voor elkaar te krijgen. Hartelijk dank daarvoor. Helaas had de Boni geen 5 dozen op voorraad staan, dus eind maart kunnen we de dozen pas echt gaan ophalen en uitdelen. In de tussenliggende tijd kunt u aan mij of een van de andere leden van de diaconie adressen doorgeven van gemeenteleden of inwoners van de Ronde Venen van wie u denkt dat wij hen een groot plezier doen met zo'n boodschappenpakket. Wanneer wij geen 5 adressen door krijgen,

brengen we de rest van de boodschap- penpakketten naar de Voedselbank.

Alle doelen van de inzameling van de gaven van de eerste collecten in de komende zondagse erediensten vallen onder het 40 dagentijd project

van Kerk in Actie. Aan deze periode geeft de ZWO in onze gemeente invulling. In het stukje van de ZWO in dit kerkblad, vindt u daar meer over.

Op woensdagavond 13 maart tijdens de biddag voor gewas en arbeid zal de bestemming van de collecte zijn voor boeren in Kameroen: Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Kerk in Actie steunt deze kerkgemeenschap via een project voor duurzame landbouw voor voedselzekerheid. Het wordt er door de klimaatveranderingen steeds droger en er dreigen enorme voedseltekorten te ontstaan. Het zal u niet verbazen dat wij alle collecten weer warm bij u aanbevelen.

De voedselbank heeft ons in de maand maart gevraagd om pastasauzen en de maand daarop volgt dan de pasta zelf.

Als u slim bent, koopt u het nu vast allebei, het staat immers in hetzelfde schap in de winkel.

Vriendelijke groet namens alle leden van de diaconie,  
Erika de Bruine



**Royale inzet toegestaan  
ZWO-ers willen ervoor gaan**

6 Maart a.s. is het begin van de 40 dagen tijd.

Een tijd van inkeer en bezinning, zowel op ons persoonlijk leven maar ook op onze plaats en verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij waarin wij leven.

U bent van ons gewend om aan het begin van deze periode een deeldoosje uitgereikt te krijgen om te sparen voor een goed doel, maar dit jaar hebben we voor een andere invulling gekozen.

Tijdens de 40 dagentijd is de eerste collecte bestemd voor de goede doelen van Kerk in Actie.

Deze projecten zullen iedere week op de beamer worden geprojecteerd en in de banken worden folders neergelegd waar u hier meer over kunt lezen.

Ook zullen er posters in de kerk over de projecten opgehangen worden. Ik geef u vast een korte samenvatting hiervan:

10 maart: De kerk bloeit op in Cuba:

Steun aan de kerk die in moeilijke omstandigheden verkeert.

17 maart: Verlaat de gevangenis:

Opvang en begeleiding van ex-gedetineerden door Exodus.

24 maart: Kinderen in de knel: India tegen kinderarbeid

31 maart: Pionieren rond zingevingsvraagstukken:

Zoeken naar manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen.

7 april: Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda.

14 april: Protestantse kerk Jeugdwerk.

Jongeren doorleven het Paasverhaal.

21 april: Zending Pakistan: Het ondersteunen van o.a. het theologisch onderwijs.

-In de Schakel en in het portaal van de kerk liggen 40 dagen tijd kalenders, u kunt deze voor het bedrag van 1,- euro per stuk kopen.

-Zondag 7 april a.s. is de Paasgroetenactie, meer informatie hierover kunt u in het volgende kerkblad lezen.

-Op vrijdag 12 april a.s. om 18.00 uur willen we traditiegetrouw de sobere maaltijd met elkaar houden.

Nader bericht ook hierover in het volgende kerkblad.

-Tijdens de ledenvergadering van woensdag 13 maart a.s. zal Marley Engel een presentatie van Actie4Kids geven en vertellen over haar hulpreis naar Lesbos.

-Op 13 oktober a.s. gaat de schoenendoosactie van start.

Wat houdt deze actie in?

Op de wereld leven veel kinderen onder moeilijke omstandigheden.

Een mooi versierde en gevulde schoenendoos kan ervoor zorgen dat een kind even zijn zorgen vergeet en blij kan zijn.

Een aantal gemeenteleden zet zich al in voor deze actie, o.a. door het naaien van tassen, knikkerzakken en pennenzakken of het breien van mutsen en sjaals. We hopen dan een groot aantal mooi gevulde schoenendozen te kunnen leveren voor deze actie. Meer informatie kunt u te zijner tijd in het kerkblad hierover lezen.

-Ten slotte, het project De Kleine Arbeider in Colombia loopt goed, in het najaar kiezen we weer voor een nieuw project.

Hartelijk dank voor de steun die u biedt, in de eerste plaats financieel maar ook door uw belangstelling voor dit project.

Namens de ZWO commissie,

Marianne van Voorthuizen

## **Rondom Dordt**

Na de zeer interessante lezing van ds. Piet Ravensbergen, predikant van de Ontmoetingskerk Wilnis op 15 oktober jl. en de avond in De Rank op 17 januari, waarin Erick Versloot, predikant van De Rank, ons met muziek en orgelspel meenam op een reis door de psalmen uit de tijd rondom de Synode van Dordrecht, blijft er nog één aspect over van de drieluik "Rondom Dordt".

Aangezien het geplande bezoek aan de Grote Kerk op 24 november jl. helaas niet kon doorgaan omdat kerk en toren (voor ons onverwachts) gesloten waren voor publiek hebben we een andere datum kunnen afspreken en wel op:

Zaterdag 13 april 2019 om 14.15 uur in Dordrecht.

In de Grote Kerk krijgen wij een rondleiding en kunnen we de permanente tentoonstelling bekijken over de Synode van Dordrecht.

Bij mooi weer kunt u eventueel de toren beklimmen waar vanaf u een prachtig zicht hebt over Dordrecht. Na afloop kan, voor wie dat wil, nog een bezoek gebracht worden aan het museum Hof van Holland, waar de synode werd gehouden. Dit museum sluit om 17.00 uur haar deuren.

Kosten rondleiding Grote Kerk ± €2,50, bezichtiging vanaf de toren € 1,00.

Met een museumjaarkaart heeft u gratis toegang tot het Hof van Holland.

Zonder museumjaarkaart € 10,00

Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de begraafplaats, Ringdijk in Wilnis om 12.30 uur.

Aanmelden vóór 3 april bij Trudi de Vries, [truidedevries@ziggo.nl](mailto:truidedevries@ziggo.nl) 0297 283609/06 12695472

Graag aangeven met hoeveel personen u komt.

U bent van harte uitgenodigd aan deze laatste activiteit rondom Dordt deel te nemen!

### **Van de Kerkrentmeesters**

De kerkrentmeesters zijn enthousiast voor u aan de slag.

De Actie Kerkbalans is naar tevredenheid verlopen, waarvoor aan alle betrokkenen hartelijk dank. Een eerste blik leert ons, dat de inkomsten in lijn liggen met 2018. Dat betekent niet, dat we achterover kunnen leunen, maar met elkaar met diverse acties onze financiële positie in stand moeten/kunnen houden.

Het College heeft besloten een AED aan te schaffen (een apparaat dat bij een hartstilstand kan helpen het hart weer aan de gang te krijgen).

Dit willen wij buiten onze gebouwen hangen, zodat ook de buurt, de ondernemers en voorbijgangers er gebruik van kunnen maken, ook buiten openingstijden van winkels en in het weekend.

De buitenmuren van de pastorie worden binnenkort geïsoleerd. Het gebouw uit 1951 heeft geen isolatie (naast dubbel glas) en omdat de energieprijzen steeds hoger worden en we een opdracht hebben een goede rentmeester te zijn voor onze wereld, is besloten dit aan te pakken. Een belangrijke investering dus! Een specialistisch bedrijf zal dit voor ons doen. Voorafgaand zullen een aantal van onze technische en handige kerkleden voorbereidende werkzaamheden uitvoeren.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Annelies van Ankeren, tel. 289054

Email: [avanankeren@solcon.nl](mailto:avanankeren@solcon.nl)



# BOEKENMARKT

zaterdag 30 maart 2019

10.00 – 16.00 uur

in 'De Schakel'

Dorpsstraat 20 Wilnis



Als u nog goede 2° hands boeken, puzzels, spelletjes, cd's of dvd's heeft die u kwijt wilt bel

Willem Engel (282009) of  
Tineke Sytsema (286958)

en wij komen het graag bij u halen.



## Toneel

De Toneelgroep speelt op **vrijdag 5 en zaterdagavond 6 april a.s.**

*"De bittere pil"*, geschreven door Antoon Hol, in 'De Schakel'.

In een korte toelichting op dit stuk wordt het omschreven als een 'doldwaze komedie', en dat is, denken wij, best wel treffend getypeerd. We hebben een intensieve zoektocht gehouden naar een stuk om u weer eens een gezellige en vrolijke toneelavond te kunnen bieden!

Het stuk speelt zich af in de huisartsenpraktijk van Edward Bovenhaar, die wegens een verbouwing van de praktijkruimte tijdelijk de keuken moet gebruiken om zijn patiënten te ontvangen. Die patiënten die op het spreekuur verschijnen zijn, zoals je in een vrolijk toneelstuk als dit mag verwachten, dan ook bepaald kleurrijke typen, met bijzondere kwalen!

We willen u niet al te veel vertellen over de inhoud van dit stuk zodat de spanning er nog even in blijft. Want we hopen natuurlijk van harte dat alle repetitie avonden niet voor niets zijn geweest, en dat we u mogen verwelkomen op één van beide avonden!

De netto-opbrengst van beide avonden is bestemd voor de kerk.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Schilderswinkel Van Harberden, Herenweg 48 (vanaf 16 maart). De prijs is € 8,00 per persoon. Kaarten die over zijn worden verkocht op de avond van opvoering aan de zaal.

De aanvang van beide voorstellingen is om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Met een hartelijke groet, namens de Toneelgroep,  
Gert Brouwer

## Ouderenmiddagen

Donderdag 7 maart is een Spelmiddag.

Donderdag 21 maart komt de familie Van Rijssel vertellen over hun reizen naar Roemenië.

Donderdag 4 april is weer een Spelmiddag.

De middagen worden gehouden in De Roeping, aanvang 14.30 uur.

Uw comité

## **Taizévieringen in de Ronde Venen**

Op 31 maart om 19.00 uur wordt de maandelijkse Taizéviering gehouden in de Janskerk, Kerkstraat 11 in Mijdrecht.

Samen een uurtje Taizé liederen zingen, luisteren naar enkele lezingen uit de bijbel, bidden en een kleine tien minuten lang stil zijn om de lezingen en de liederen tot je door te laten dringen of gewoon om even je gedachten te laten gaan.

De te zingen liederen worden vanaf 17:00 uur vierstemmig ingestudeerd en om 18:00 staan soep, koffie en thee voor het gelegenheidskoor klaar.

Op het email adres [taizederondevenen@yahoo.com](mailto:taizederondevenen@yahoo.com) kun je je hiervoor aanmelden.

De muzikale begeleiding in de viering wordt verzorgd door Anita Vos, piano en Mirjam Vos, viool.

Iedereen is hartelijk welkom!

---

## **VACATURE LIJST**

<b>Functie</b>	<b>Taakgroep/commissie</b>	<b>Contactpersoon</b>
Ouderling	Pastoraat 41-64 jaar	Ingrid Schutte
Ouderling	JWO	Eva Duijnmaijer
Ouderling kerkrentmeester	Commissie van Kerkrentmeesters	Willem Engel
Ouderling of contactpersoon	Publiciteit	Annemiek Vis
Leden "beamteam"	Taakgroep Eredienst	Annemiek Vis
Meedenker	Taakgroep Vorming en Toerusting	Trudi de Vries