

April 2019 54^e jaargang nr. 4

Digitale kopy **dinsdag 23 april** vóór 18.00 uur naar email:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Kerkdiensten 2019

Zondag 7 april 5^e van de 40dagen
 10.00 uur : ds. E. Aarsen-Schiering, Amsterdam Z.O.
 Kindernevendienst : “Teruggeven”, Lucas 20
 Collecten : 40dagen tijd: Zending Rwanda/Kerk
 Jeugdcollectant : Zoë Verkaik
 Crèche : Rianne Angenent
 Bloemendienst : Erika de Bruine

Zondag 14 april Palmpasen
 10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
 Na de dienst is er koffiedrinken
 Kindernevendienst : “Juichen” Lucas 19:29-40
 Collecten : 40dagen tijd: JOP / Gebouwen
 Jeugdcollectant : Lisa v.d. Eijk
 Crèche : Marijke Nagtegaal
 Bloemendienst : Bram de Vries

Donderdag 18 april Witte donderdag/ Maaltijd van de Heer
 19.30 uur : ds. P. Ravensbergen, m.m.v. de Cantorij
 Collecten : ZWO colombia project / Kerk

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
 19.30 uur : ds. P. Ravensbergen, m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 20 april Stille zaterdag
 21.00 uur : ds. P. Ravensbergen, m.m.v. de Cantorij

Zondag 21 april Pasen
 09.45 uur : voorzang
 10.00 uur : ds. P. Ravensbergen, m.m.v. de Cantorij
 Kindernevendienst : “Hulp krijgen” Johannes 20:1-18
 Collecten : 40dagen tijd: Pakistan Zending / Kerk
 Jeugdcollectant : Saar Haak
 Crèche : Aartje Verkaik
 Bloemendienst : Marri den Braber

Zondag 28 april
 10.00 uur : ds. G. Jongsma, Staphorst
 Kindernevendienst : “In de war” Lucas 24:13-35
 Tienernevendienst
 Collecten : Kerk / Gebouwen
 Jeugdcollectant : Mia Immerzeel
 Crèche : Petra van der Eijk
 Bloemendienst : Wim Brouwer



Zondag 5 mei

10.00 uur : dhr. A. van Hilten, Uithoorn
 Kindernevendienst : "Veranderen" Lucas 24:35-48
 Collecten : KIA: noodhulp oorlogstijd Syrië / Kerk
 Jeugdcollectant : Erik den Boer
 Crèche : Sjaan den Boer
 Bloemendienst : Richt Bouma

Agenda

Donderdag 4 april - Ouderenmiddag

Vrijdag 5 april - Toneel "De bittere pil" in De Schakel

Zaterdag 6 april - Toneel "De bittere pil" in De Schakel

Zondag 7 april - Paasgroetenactie

Maandag 8 april - 19.30 Lees- en gesprekskring
Jonathan Sacks Hfdst. 19 en 20

Vrijdag 12 april - Sobere maaltijd
17.45 uur in De Schakel

Zaterdag 13 april - Bezoek Grote kerk in Dordrecht
vertrek 12.30 uur
Aanmelden voor 3 april

Donderdag 18 april - Ouderenmiddag

Zaterdag 20 april - PaasChallenge SMALL
jongeren kookeiland

Dinsdag 23 april - Laatste dag inleveren kopy,
vóór 18.00 uur de volgende is op 28 mei

Zondag 28 april - Taize viering 19.00 uur
Morgenster, Vinkenveen

Donderdag 2 mei - Ouderenmiddag

Donderdag 2 mei - Moderamen vergadering

Zaterdag 4 mei - Plantjesmarkt



Pastorale

Festina Lente

Wanneer je dit blad in handen hebt dan is de lente begonnen, in ieder geval meteorologisch. Voor velen van ons is de lente het mooiste seizoen van het jaar. De overweldigende kracht van de natuur die op het punt staat om uit haar voegen te barsten en waar je de eerste hoopvolle tekenen al van ziet. Een passief en wachtend landschap dat langzaam aan overdekt wordt met een fris, groen kleed. De toenemende warmte van de zon, voelbaar op de nog bleke winterhuid, die het bloed sneller doet stromen en ons energieniveau een extra boost geeft. De lente lijkt het leven makkelijker te maken. Lente doet iets met mensen, getuige ook de namen die mensen aan hun huis of bedrijf geven: Semper Avanti – altijd lente. En wat dacht je van Tel Aviv, vrij vertaald zoiets als: Lenteheuvel.

Ook in de popmuziek is de lente bezongen. Voor zanger Peter de Koning verdween zijn angst voor de tandarts wanneer hij in de ogen van de assistente keek. ‘*Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente*’, zong hij uit volle borst. Die lentekriebels heb ik bij de tandarts niet vaak ervaren. Lente lokt ons naar buiten en zet ons in beweging. In voorgaande tijden was de lente ook het moment om de grote schoonmaak te beginnen. Ramen open, het huis omgekeerd en grondig schoongemaakt. Dat de lente zich ontvouwd blijkt ook uit dit Kerkblad. Er is door velen een bijdrage geleverd, omdat er van alles te delen valt in ons gemeentezijn. Er is dus ook veel te lezen in dit Kerkblad. Ik weet dat dit voor sommigen van ons een remmende werking kan hebben, maar toch...haast je om al wat er geboden wordt tot je te nemen, maar doe het wel op oud Romeinse wijze: langzaam. *Festina Lente*

Algemeen

Palmpasestok VOOR DE KINDEREN

De zondag voor Pasen heet Palmzondag. Toen kwam Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnengereden. De mensen zwaaiden met palmtakken. Met zijn vrienden ging Jezus toen eten. In diezelfde nacht is Jezus verklikt en gevangen genomen. Wist je dat één van zijn vrienden, Judas, hem verraden heeft? In de kindernevendienst op Palmpasen mag je een Palmpasestok versieren. Je krijgt een houten kruis van stokken. Daar zitten buxustakjes op want palmbomen voor palmtakken groeien niet zo best in ons land. Aan de stok hangen 30 krenten, omdat Judas Jezus voor 30 zilverlingen (dat is geld uit Jezus' tijd) verraden heeft. Op de stok zit een broodhaantje. Dan moet je denken aan Petrus, een van Jezus' beste vrienden. Hij zei, nadat Jezus gevangen genomen was, nog vóór de haan 3 keer kraaide, dat hij Jezus niet eens kende. Het kruis is wel duidelijk, hé.

Kom je op Palmzondag ook een Palmpasestok versieren? Leuk! Tot ziens.

Namens de taakgroep Eredienst, Tjitske van Hekken

Gemeenteopbouw

Aswoensdag

Woensdag 6 maart was het Aswoensdag; de dag waarop de overgang is van carnaval naar de vastentijd. In de Rooms- Katholieke kerk wordt op die avond het askruisje gehaald. Deze avond kon dat ook in de oecumenische gebedsdienst in de Groene of Willibrord kerk te Oegstgeest. Met een aantal gemeenteleden en onze predikant hebben wij deze dienst bijgewoond. Na een inspirerende overweging werden de takjes van Palmzondag van vorig jaar aangestoken met het vuur van de paaskaars. Iedereen kon naar voren lopen om een askruisje op het voorhoofd te ontvangen, terwijl de predikant of de r.k. pastoraal werker woorden sprak die wezen op onze vergankelijkheid.

Voor mij, en ik denk voor ons allemaal, een bewust begin van de Veertigdagen tijd.

Richt Bouma

Gedachteniskaars en Gebedenboek

De stukje had ook opgenomen kunnen worden onder de rubriek: *Bij de Erediensten*, want daarop hebben de Gedachteniskaars en het Gebedenboek namelijk betrekking. Toch heb ik het uiteindelijk hier geplaatst omdat het (her)invoeren van deze twee aspecten een permanent karakter krijgt bij, en in de eredienst zoals wij die vieren in de Ontmoetingskerk. In de viering van Stille Zaterdag ('s avonds) zullen we in de liturgie de overgang maken van de Paasnacht naar de Paasmorgen.

Dat is het moment waarop het Licht van Christus in de vorm van de Paaskaars opnieuw wordt binnengedragen, gelijktijdig met alle voorwerpen die in de viering van de liturgie een rol spelen en die eerder de kerk zijn uitgedragen op Witte Donderdag.

Op dat overgangsmoment zal voor het eerst een gedachteniskaars in de gedachtenishoek geplaatst en aangestoken worden en zal het gebedenboek op de liturgische tafel worden gelegd. Vanaf Paasmorgen brandt deze gedachteniskaars al voordat de dienst begint. Iedereen die dat wenst heeft *voordat* de dienst begint de mogelijkheid persoonlijk een kaarsje aan te steken voor mensen waarmee je je verbonden voelt. Dat kunnen geliefde zijn die je persoonlijk ontvielen aan de dood, of iemand die ernstig ziek is, maar ook de vreugde die ervaren wordt kan gesymboliseerd worden in de gedachtenishoek. Het kaarsje kan natuurlijk ook worden ontstoken voor alles in onze wereld waarmee je niet direct persoonlijk betrokken bent, maar waarmee je je wel bewust verbonden voelt.

Hetzelfde geldt voor het gebedenboek. Dit boek zal voor de aanvang van de dienst in de hal van de kerk liggen, zodat de voorbeden die gewenst zijn kunnen worden opgeschreven om een plaats te krijgen in de dank- en voorbeden in de Eredienst. Aan het begin van de dienst zal de diaken dan het voorbedenboek naar binnenbrengen en op de liturgische tafel plaatsen.

Nieuwe ambtsdragers

Het wil nog niet erg vlotten, het vinden van nieuwe ambtsdragers. Heel wat mensen zijn al benaderd met de vraag of zij voor een periode ambtsdrager zouden willen zijn in onze gemeente, of het in ieder geval eens zouden willen proberen. Helaas werd daar tot nu toe nog geen enkele keer positief op geantwoord. Daarin zit voor mij, en ik durf ook wel te zeggen voor de huidige kerkenraad, geen oordeel, maar is het gewoon het constateren van de feitelijkheid van dit moment. Het is wat het is en zegt iets over onze huidige tijd, niet meer en niet minder.

Iedereen die gevraagd wordt maakt persoonlijk een afweging op basis van gegevens die hem of haar er toe brengen om ja, of nee te zeggen tegen het beroep dat op je gedaan wordt. Zoals ik al eerder schreef is de kerkenraad zich er van bewust dat een beroep doen op iemand een gewaagde stap is in deze volle tijd.

Toch zullen we nog (vrolijk) verder gaan met vragen van mensen die mogelijk ja zeggen op de ‘roepende gemeente’. Dat doen we in vertrouwen en met plezier, zelfs al zou het uiteindelijk helemaal niet lukken om één van de vacatures in te vullen.

Ook dan geldt: het is wat het is. Persoonlijk heb ik me voorgenomen me er niet door te laten ontmoedigen, niet in de laatste plaats door al het goede, vele en mooie dat er gebeurt door zovelen in onze gemeente, waarvan acte, en door het onderstaande verslag over Vreemdeling en Priester zijn in een gesecculariseerde tijd. Lees met motiverend energie wat daarover in Baambrugge door dr. Stefan Paas is gezegd.

P.s. Mocht je je nu al geroepen weten, of niet kunnen wachten totdat je geroepen wordt om een taak als ambtsdrager op je te nemen, wacht dan niet totdat je gevraagd wordt maar bied je gaven aan. Het zou toch jammer zijn als jij wel hebt gehoord, maar wij niet hebben geroepen!

Bijeenkomst Ring Breukelen.

Hieronder vinden jullie het verslag van de tweede bijeenkomst van de ring Breukelen binnen de classis Utrecht die werd gehouden op 20 maart in kerkgebouw “Postwijk” van de Gereformeerde Kerk te Baambrugge. Een zeer boeiend verslag dat een goede reflectie geeft van de kerk in het verleden en het heden en dat tevens mooie doorkijkjes biedt om een vreugdevolle en vitale gemeente te zijn en te blijven. Mij inspireert het om mogelijk in het seizoen 2019-2020 het boek *Vreemdelingen en Priesters* samen te gaan lezen in onze gemeente. Het verslag onderstreept ook dat de Ring begint te functioneren en dat het de onderlinge betrokkenheid vergroot. De Ring is er voor ons allemaal, dus wees welkom op de volgende bijeenkomst. (ds. PR).

Het verslag

Een plek met een boeiende geschiedenis, zo bleek ook uit het programmaboekje dat alle bezoekers kregen. Harmen Hoogenhout opende de ringbijeenkomst met woorden van Jezus: “Maar niet zoals ik wil, maar zoals U wilt”. In zijn meditatie maakte hij duidelijk dat onze weg soms anders kan lopen dan wij hopen of verwachten, maar dat als het Gods weg is, het de goede weg mag zijn.

Het is één van de doelen van onze bijeenkomsten dat we wat meer te weten komen over wat er in onze (kerkelijke) omgeving speelt.

Daarom was er eerst een uitwisseling over wat er speelt in de verschillende gemeenten in onze voormalige classis Breukelen.

Daarna gaf dr. Stefan Paas zijn lezing. Hij ging in op vier punten, die ook te vinden zijn in zijn boek “Vreemdelingen en Priesters”.

Allereerst maakte hij duidelijk dat het ‘romantische’ beeld van een grote actieve kerk niet klopt.

Betrokkenheid bij de kerk kan op verschillende manieren vorm krijgen, maar uit zich, ook vroeger al, lang niet altijd in kerkbezoek.

Als tweede punt ging hij in op de reactie van kerken op de kerkverlating. Dit kan een ontkennende reactie zijn, maar ook een paniekerige reactie. Hij gaf daarbij aan dat de zendingsdrang van kerken niet instrumenteel moet zijn, alsof je daarin een doel moet halen. Dr. Paas pleitte ervoor om vreugde te vinden in het doen van dingen zonder doel, om niet! Hij verbond dit met de lofprijzing aan God. Als christenen God verheerlijken, zeggen zij: “Er is er Eén die nergens goed “voor” is. Hij is gewoon goed. Punt”. Lofprijzing is belangeloos, “om niet”. Zo mogen we alle dingen van God doen “om niet”, met dankbaarheid.

Daarna ging hij in op de ballingschap. Dit was een geloofscrisis voor het volk Israël, omdat de beloften geen werkelijkheid leken te worden. Zij kwamen terecht in een situatie van vreemdelingschap, een situatie die herkenning oproept in onze tijd.

Als laatste werd het beeld van het priesterschap naar voren gebracht. Als gelovigen zijn we een minderheid, net zoals de priesters ook altijd een minderheid waren. Priesters bemiddelen tussen God en mens in twee richtingen. Ze onderwijzen en zegenen. Ze zijn geroepen om er te zijn voor een ander.

Na de bespreking in vier groepen was er nog gelegenheid om vragen te stellen aan dr. Paas. Het bleek dat het beeld van de priester veel herkenning, maar ook vragen oproep.

Hij gaf daarna nog een aantal dingen mee: Doe de dingen omdat ze goed zijn in zichzelf en richt je niet op het resultaat. Laat het werk in de kerk doen door mensen die daar vreugde aan beleven. Probeer goed te zijn, zoals God goed is. Het gaat om de lofprijzing van deze God. Maak werk van betekenisvolle relaties, maar doe dat niet om daar een bepaald doel mee te bereiken. De boeiende avond werd afgesloten met het zingen van “Beveel gerust uw wegen” en het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”.

De volgende ringbijeenkomst is op 30 oktober in Loosdrecht. Daar zal onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven spreken over haar tot dan toe opgedane ervaringen. Voorts is afgesproken dat in 2020 de ringbijeenkomsten georganiseerd zullen worden door de Protestantse Wijkgemeente “De Ark” te Maarssebroek (voorjaar) en de Hervormde Gemeente te Wilnis (najaar).

Namens de ring Breukelen, Ds. G.J. Codée.

Activiteiten komende maand/ agenda

De maand april staat kerkelijk gezien vooral in het teken van Pasen en het uitlopen van de weg daar naar toe. Enkele activiteiten, waarover soms weer elders in het kerkblad meer en informatiever wordt geschreven, wil ik nog eens extra onder de aandacht brengen.

Een eenmalige activiteit is de Sobere Maaltijd die door het ZWO wordt georganiseerd op vrijdag 12 april, als opmaat naar de Goede Week. Meer daarover lees je in dit kerkblad in de bijdrage van het ZWO. Van harte welkom en weet waarom je sober eet!

Op zaterdag 13 april sluiten we het drieluik rond de synode van Dordt af met een excursie naar kerk en museum in Dordrecht (zie elders in dit kerkblad).

In april en mei wordt er nog twee keer een kookeiland georganiseerd voor senioren. Daarvoor geldt dat je ‘in principe geroepen’ wordt, maar mocht je senior zijn en toch graag een keer mee willen eten, zonder direct genodigd te zijn neem dan even contact met mij op. Wij maken graag plaats aan tafel.

Better twice than sorry!

Over de PaasChallenge SMALL werd al geschreven in het kerkblad van maart. Hier nog een reminder voor al onze jongeren die van een uitdaging houden. Er is nog plek genoeg voor extra deelnemers. Welkom dus. Ben je **tussen de 12 en 20** jaar dan is dit iets voor jou.

Stel je voor: *Je bent drie jaar lang onderweg geweest met Jezus en nu is hij gearresteerd. In de nacht voor Pasen heb je maar een ding gezien: dat hij werd afgevoerd naar een onbekende bestemming. Samen met de andere volgers ga je op zoek naar Jezus.*

Tijdens de zoektocht moet je keuzes maken die er toe leiden dat Jezus nog meer of juist minder volgers zal krijgen. Het thema van de PaasChallenge dit jaar is: 'Winnen of verliezen?' Je leeft je in, in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Wat zou jij gedaan hebben als je er bij was geweest?

PaasChallenge SMALL is een spel van één uur, te spelen op 1 locatie en op één avond. In dit spel gaat het om het oplossen van een mysterie rondom de arrestatie van Jezus. De PaasChallenge SMALL is een soort escaperoomspel waarin deelnemers diverse raadsels als groep moeten oplossen. Het spel is geschikt voor groepen tot ca 30 mensen. Het taalgebruik is in gewone taal en kennis van het Paasverhaal is niet perse nodig.

Jongeren van het Kookeiland gaan dit spel spelen op de avond van Stille Zaterdag. Tot nu toe zijn er zes deelnemers, maar er is nog ruimte genoeg voor *veel meer* deelnemers. Eva Kraak organiseert en coördineert het spel, samen met de jongeren van het Kookeiland. Laat deze uitdaging niet aan je voorbij gaan en geef je op.

Meer informatie en/of aanmelding? Leg contact met Eva of met mij. Eva Kraak: 06-20720442. Piet Ravensbergen 06-51112285 predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Dus: meld je aan, als je durft!

Bij de erediensten

Van de taakgroep eredienst

Reisden we, Jan, Tjitske, Judith en Roeline, het vorige jaar nog naar het verre Staphorst om samen met Gerda Jongsma de liturgieën voor de Stille week te maken, rijden, fietsen we nu naar De Schakel. Van het gastvrije, gezellige huis in Staphorst naar de ook niet heel ongezellige consistorie. Ach ja een jaar vliegt voorbij...

De taakgroep buigt zich opnieuw, donderdag na donderdag, over de vieringen voor De Stille Week. We oriënteren ons op de lezingen voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag die volgens het oecumenisch leesrooster ons worden aangereikt en proberen zorgvuldig mooie vieringen samen te stellen. Dankbaar maken we daarbij gebruik van liturgieën die we in voorgaande jaren onder de inspirerende leiding (met humor en kwinkslagen) van Gerda hebben gemaakt.

We leerden veel van haar en die kennis mogen we inbrengen in onze voorbereiding op de vieringen van dit jaar want Piet Ravensbergen staat met zijn ontwapende openheid, open voor suggesties en ideeën. Ook hij inspireert ons en deelt met ons zijn kennis en zijn gevoel voor liturgie.

Beide predikanten droegen/dragen de liturgieën die we maakten/maken van de vieringen een zeer warm hart toe. Hoe fijn was/is dat niet voor de taakgroep

De taakgroep eredienst heet u en jou van harte welkom in de vieringen van *'De dagen van Pasen.'*

De Stille Week

Witte Donderdag

Deze avond lezen we in het boek Exodus hoe God aan Mozes en Aaron opdracht geeft dat heel het volk van Israël zich klaar moet maken voor een lange, moeizame weg naar vrijheid.. *'Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand in grote haast. Dit is een maaltijd van de HEER, het Pesachmaal'*

Eeuwen later schrijft de evangelist Johannes het verhaal dat Jezus zich met zijn discipelen opmaakt om in Jeruzalem het feest van Pesach te vieren.

We horen hoe de evangelist ons het verhaal van 'de voetwassing' vertelt. Het verhaal dat eindigt met de woorden: Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. *'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?'*

Voor ons staat deze avond anno 2019 de tafel klaar met wijn en de ongegiste broden, de matses. Vieren wij de maaltijd van de Heer:

***'...God van bewogenheid, God van beweging,
Gij die verborgen zijt, nochtans aanwezig...'***

Woorden die we deze avond lezen in het tafelgebed: 'Kom ons bevrijden.'

Goede vrijdag

Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen...

In stilte zijn we bijeen, luisteren naar het evangelie van Johannes en volgen Jezus op zijn weg: Hij zal gevangen worden genomen en gekruisigd.

Stille Zaterdag

Zien we halsreikend uit naar Pasen?

Zullen we iets ervaren van het mysterie van Pasen?

Brengen de schriftlezingen uit Genesis, Exodus, Jesaja, Sefanja, Romeinen en het verhaal van de opstanding van de evangelist Lucas bij ons een ervaring teweeg van een doortocht: door de duisternis en de dood naar het licht van bevrijding, door het water naar het beloofde land, door de dood naar het leven?

Veel lezingen zijn bijeengebracht in de liturgie van de Stille Zaterdag.

Brengen de verhalen ons naar een antwoord uit het evangelie?

In het donker van de angst vind je geen licht, tenzij iemand het licht aan steekt. Het is als bij de Schepping: chaos zou het blijven als niet Iemand orde schiep.

En het is als bij de uittocht: wie gevangen zit, vindt geen bevrijding, tenzij iemand de deur vanbuiten open zet. In de Paasnacht begint het vieren dat God: licht ontstoken heeft, de chaos heeft beteugeld, de deur naar de vrijheid wijd open heeft gezet.

God zei: *'Er moet licht komen' en er was licht...* De eerste dag.

God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. De zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid...

Het werd avond en het wordt morgen:

De zevende dag: dag van de opstanding:

de eerste dag van Pasen:

'De Heer is waarlijk opgestaan...'

Namens de taakgroep Eredienst, Roeline Elzes

Vernieuwing van de doopbelofte en waterkruisje

In de viering op de avond van Stille Zaterdag zijn we gewend in de Ontmoetingskerk onze doopbelofte te vernieuwen. Dat deden we tot nu toe door, geheel vrijblijvend, naar voren te komen, je hand in het water van het doopvont te dompelen en daarna, ook vrijblijvend, bloemen in het kruis te steken dat bij het doopvont lag opgesteld. Het donkere, lege kruis maken we wit van bloemen. Dit jaar willen we het ritueel iets verbreden door de mogelijkheid te bieden een waterkruisje te ontvangen.

Het ritueel van het waterkruis houdt in, dat je als gelovige in de paaswake je geloof opnieuw belijdt en vervolgens naar het doopvont wordt genodigd (niemand wordt dus verplicht) om je met water uit het doopvont een kruis op het voorhoofd of op je handen te laten tekenen.

Het waterkruis vat Jezus' leven samen. Jezus' optreden begint met zijn doop en eindigt met zijn kruisiging. Wie zich door het waterkruis laat tekenen, wordt (her)bevestigd in zijn verlangen naar een leven met God in het spoor van Jezus.

Omdat de doop zowel in de protestantse als in de katholieke opvatting eenmalig is wordt met dit ritueel de doop niet nogmaals overgedaan. Niet onze doop wordt dus hernieuwd, maar onze doopbelofte. Het Dienstboek schrijft daarover dat allen die gedoopt *zijn* naar voren kunnen komen om met water uit het doopvont een kruis te (laten) maken *als teken* van het beamen van de doop.

Tot slot**We zijn op zoek naar de priester!**

Zondagavond(!) 17 maart werd ik gebeld door een jongen van het Veenlandencollege. (Misschien dat hij dacht dat dit mijn enige werkdag in de week is, maar dat even terzijde.) Aan mij de vraag of ik aan bidden, Yoga of meditatie deed en of hij met mij een vraaggesprek mocht houden. Voor het vak Levensbeschouwing moest er een opdracht worden gemaakt over de dood en hoe biddende, mediterende mensen of Yoga beoefenaars omgaan met de dood?

Donderdagmiddag 21 maart meldden zich drie jonge jongens voor het vraaggesprek. NB: een mooi getal in een kerkelijke context, één was drie geworden en toch één gebleven. Wat schuchter en gereserveerd betraden ze De Schakel en in antwoord op mijn groet en vraag wat ik voor ze kon doen zei één van hen: 'We zijn op zoek naar de priester!'

Nu ben ik nooit te beroerd om ergens een geintje van te maken als dat verantwoord is. Je moet jezelf tenslotte ook niet te serieus nemen. Toen ik antwoordde dat de priester ziek was, maar snel als reactie op hun aanvankelijk teleurstelling vervolgde met de mededeling dat ik de predikant was hier kregen we een goed gesprek met elkaar.

7 vragen, opnieuw hoe symbolisch, die meer over bidden dan over de dood gingen en die al snel voor verbinding zorgden. Ons gesprek was kort, hooguit een kwartiertje, maar toch spraken we even met elkaar van mens tot mens.

Nu aan het einde van dit Kerkblad zie ik pas in dat ik op het moment van het gesprek inderdaad even de priester was, nog voordat ik me daartoe geroepen wist.

Het kan verkeren. Hoe ondoorgroendelijk toch zijn de wegen van de Eeuwige!

Met een hartelijke groet voor jullie allen, van hart tot hart en van deur tot deur.

ds. Piet Ravensbergen

werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

inlooppuur in De Schakel - donderdag 14.00 -15.30 uur

telefoon - 06-51112285

mail-predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl



**Diaconie:
Dienstverlening
uit liefde tot God**

Zoals in het vorige kerkblad al vermeld is, is er in overleg met de ZWO afgesproken dat alle doelen van de inzameling van de gaven van de eerste collecten in de komende zondagse erediensten onder het 40dagentijd project van Kerk in Actie zullen vallen. We werden echter op 15 maart opgeschrikt door de cycloon Idai, die in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage zorgde en waardoor zeker een miljoen mensen zijn getroffen en meer dan 500.000 mensen dakloos zijn geraakt. De diaconie vindt dat wij als kerk zeker een bijdrage moeten leveren aan de hulpverlening die Kerk in Actie en vele andere organisaties gestart zijn. We hebben daarom besloten om vanuit de diaconie € 1000,- over te maken naar Kerk in Actie die hulpverlening in het getroffen gebied gestart is. Daarnaast willen we u oproepen om ook privé een donatie te doen. U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnummer 'Noodhulp cycloon Idai' of op het rekeningnummer van de diaconie NL16RABO0369604008 t.n.v. de penningmeester van de diaconie onder vermelding van Cycloon Idai, dan storten wij het door naar Kerk in Actie.

De voedselbank heeft voor de maand april pasta op de lijst gezet. Op dit moment hebben ze echter een groot tekort aan luiers maat 4 en 5. Het zou fijn zijn wanneer u naast de pasta ook voor een pak luiers zou kunnen zorgen. De voorkeur gaat uit naar een groter aantal kleinere verpakkingen dan naar een minder aantal grote verpakkingen, omdat het dan verdeeld kan worden onder meerdere gezinnen.

Het blijft voor Joost en mij heel bijzonder om de producten bij de voedselbank af te mogen leveren. Iedere maand opnieuw worden we nog met hetzelfde enthousiasme ontvangen en hartelijk bedankt voor onze medewerking. Vanaf deze plaats wil ik dit ook nog eens aan u doorgeven. Geweldig, dat u deze actie zo goed steunt. Wilt u op de eerste donderdag van de maand een keer mee, laat het maar weten! In mei hopen we van u weer blikken met groente in ontvangst te mogen nemen.

Op zondag 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Hierdoor doen steeds meer mensen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De Syrische kerken zijn zelf ook zwaar getroffen en Kerk in Actie is daarom een project gestart om deze kerken te ondersteunen. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk bidden en collecteren voor onze naasten in Syrië. De eerste collecte in de eredienst zal aan dit project besteed worden.

Vriendelijke groet namens alle leden van de diaconie,
Erika de Bruine.



**Royale inzet toegestaan
ZWO-ers willen ervoor gaan**

Project 40dagentijd.

Thema: Een nieuw begin.

Er zijn alweer 4 weken van de 40dagentijd verstreken en al 4 collectes geweest voor de verschillende projecten van **Kerk in Actie**, waarvan we u beelden hebben laten zien op de beamer. Er volgen nog 3 collectes:

7 april: Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda.

14 april: Protestants Jeugdwerk. Jongeren doorleven het Paasverhaal.

21 april: Zending Pakistan. Het ondersteunen van o.a. het theologisch onderwijs voor het bouwen aan een sterke en vernieuwende kerk.

Wij hopen, dat u deze projecten van harte wilt steunen.

Sobere Maaltijd.

Op **vrijdag 12 april** willen wij weer graag met u een sobere maaltijd houden. Met elkaar kunnen we genieten van diverse maaltijdsoepen (zonder vlees) met lekker vers brood, die door verschillende vrijwilligers voor u worden bereid. Zo zijn we op weg naar Pasen in solidariteit met de armen en de kwetsbare aarde. Zo proberen wij te delen net als Jezus die zijn kracht en liefde met ons deelt. De maaltijd is gratis. Bij de uitgang vindt u een spaardoosje voor ons **project in Colombia "De Kleine Arbeider"**, waar straatkinderen onderdak en onderwijs krijgen voor een betere toekomst.

U bent om 17.45 uur van harte welkom in de Schakel, waar de tafels gedekt staan.

U kunt zich opgeven door middel van het aanmeldbriefje in de Schakel of bij Alie Vis: tel. 274052 of mailen avisvanvliet@casema.nl

Paasgroetenactie 2019.

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen-en buitenland.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema:

Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 7 april kunt u na de dienst deze kaarten kopen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u

ervan overtuigd zijn, dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst van de gevangenis worden uitgedeeld.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Plantjesmarkt.

Op zaterdag 4 mei willen we weer de jaarlijkse plantjesmarkt houden.

U bent tussen 10.00 en 14.00 uur van harte welkom om goede en goedkope planten te kopen voor uw tuin.

De opbrengst is natuurlijk weer voor ons project in Colombia.



Namens de ZWO-commissie,

Ineke Vrielink.

Toneel

De Toneelgroep speelt op **vrijdag 5 en zaterdagavond 6 april a.s.**

“De bittere pil”, geschreven door Antoon Hol, in ‘De Schakel’.

In een korte toelichting op dit stuk wordt het omschreven als een ‘doldwaze komedie’, en dat is, denken wij, best wel treffend getypeerd.

We hebben een intensieve zoektocht gehouden naar een stuk om u weer eens een gezellige en vrolijke toneelavond te kunnen bieden!

Het stuk speelt zich af in de huisartsenpraktijk van Edward Bovenhaar, die wegens een verbouwing van de praktijkruimte tijdelijk de keuken moet gebruiken om zijn patiënten te ontvangen. Die patiënten die op het spreekuur verschijnen zijn, zoals je in een vrolijk toneelstuk als dit mag verwachten, dan ook bepaald kleurrijke typen, met bijzondere kwalen!

We willen u niet al te veel vertellen over de inhoud van dit stuk zodat de spanning er nog even in blijft. Want we hopen natuurlijk van harte dat

alle repetitie avonden niet voor niets zijn geweest, en dat we u mogen verwelkomen op één van beide avonden!

De netto-opbrengst van beide avonden is bestemd voor de kerk.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Schilderswinkel Van Harberden, Herenweg 48 (vanaf 16 maart). De prijs is € 8,00 per persoon. Kaarten die over zijn worden verkocht op de avond van opvoering aan de zaal.

De aanvang van beide voorstellingen is om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Met een hartelijke groet, namens de Toneelgroep,

Gert Brouwer

Rondom “Dordt” 3

Na de zeer interessante lezing van ds. Piet Ravensbergen, predikant van de Ontmoetingskerk Wilnis op 15 oktober j.l. en de avond in De Rank op 17 januari, waarin Erick Versloot, predikant van De Rank, ons met muziek en orgelspel meenam op een reis door de psalmen uit de tijd rondom de Synode van Dordrecht, blijft er nog één aspect over van de drieluik “Rondom Dordt”.

Aangezien het geplande bezoek aan de Grote Kerk op 24 november j.l. helaas niet kon doorgaan omdat kerk en toren (voor ons onverwachts) gesloten waren voor publiek hebben we een andere datum kunnen afspreken en wel op:

Zaterdag 13 april 2019 om 14.15 uur in Dordrecht.

In de Grote Kerk krijgen wij een rondleiding en kunnen we de permanente tentoonstelling bekijken over de Synode van Dordrecht.

Bij mooi weer kunt u eventueel de toren beklimmen waar vanaf u een prachtig zicht hebt over Dordrecht. Na afloop kan, voor wie dat wil, nog een bezoek gebracht worden aan het museum Hof van Holland, waar de synode werd gehouden. Dit museum sluit om 17.00 uur haar deuren.

Kosten rondleiding Grote Kerk ± €2,50, bezichtiging vanaf de toren € 1,00.

Met een museumjaarkaart heeft u gratis toegang tot het Hof van Holland.

Zonder museumjaarkaart € 10,00

Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de begraafplaats, Ringdijk in Wilnis om 12.30 uur.

Aanmelden vóór 3 april bij Trudi de Vries, trudevries@ziggo.nl 0297 283609/06 12695472

Graag aangeven met hoeveel personen u komt.

U bent van harte uitgenodigd aan deze laatste activiteit rondom Dordt deel te nemen!

Beste gemeenteleden,

Wij willen jullie bedanken voor de bloemen, bezoek, kaarten en telefoontjes.

Het was hartverwarmend zoveel belangstelling.

Bovenal willen wij God danken voor Zijn leiding en bescherming tijdens de operatie en daarna.

We wachten op mooi scoot-mobielweer!

Nogmaals bedankt, ook namens onze jongens.

Hartelijke groet,

Kees en Truus Dronkers.

Wereldgebedsdag 1 maart 2019

We mogen terugkijken op een inspirerende en sfeervolle viering. De liturgie was voorbereid door vrouwen uit Slovenië, die ons bij de tekst uit het evangelie van Lucas hoofdstuk 14 de verzen 15-24, aan het denken hebben gezet. Het mooie bloemstuk met verwijzing naar de voorplaat van het liturgieboekje, de muziek van Anita en Mirjam Vos en de medewerking van de cantorij van de oud-katholieke kerk hebben een prachtige bijgedrage geleverd. De collecte heeft €239,35 opgebracht. Het bedrag komt ten goede van projecten in Slovenië. Dank daar voor. Het plaatselijk comité.

Ouderenmiddagen

Donderdag 4 april is een Spelmiddag.

Donderdag 18 april is een middag met eigen invulling

Donderdag 2 mei is weer een Spelmiddag.

De middagen worden gehouden in De Roeping, aanvang 14.30 uur.

Uw comité

Taizévieringen in de Ronde Venen

Op 28 april om 19:00 uur wordt de laatste Taizéviering van dit seizoen gehouden, deze keer in De Morgenster, Herenweg 253 in Vinkeveen.

De te zingen liederen worden vanaf 17:00 uur vierstemmig ingestudeerd en om 18:00 staan soep, koffie en thee voor het gelegenheidskoor klaar. Op het email adres taizederondevenen@yahoo.com kun je hiervoor aanmelden.

De muzikale begeleiding in de viering wordt verzorgd door Anja Kooistra, piano en Margriet Lek, cello.

Iedereen is hartelijk welkom!

VACATURE LIJST

Functie	Taakgroep/commissie	Contactpersoon
Ouderling	Pastoraat 41-64 jaar	Ingrid Schutte
Ouderling	JWO	Eva Duijnmaijer
Ouderling kerkrentmeester	Commissie van Kerkrentmeesters	Willem Engel
Ouderling of contactpersoon	Publiciteit	Annemiek Vis
Leden "beamteam"	Taakgroep Eredienst	Annemiek Vis
Meedenker	Taakgroep Vorming en Toerusting	Trudi de Vries