

INHOUD:

- 3 Kerkelijk Bureau, ledenadministratie en financiële administratie, redactie Kerkblad
- 4 persoonsgegevens doorgeven, welkom heten, website
- 5 moderamen
- 6 overige kerkenraadsleden, organist, preekvoorziening
- 7 samensteller van het rooster van organisten
eredienst, crèche, kindernevendienst
- 8 tienernevendienst, roostersamenstellers
- 9 Taakgroep Pastoraat, 65 en ouder, 41 - 64
- 10 21 - 40
- 11 0 - 20, College van Kerkrentmeesters
- 12 kerkelijk bureau, koster
- 13 orgel, beheer terrein en gebouwen,
- 14 agendabeheer, drukkerij, archief,
geldwervingsactiviteiten
- 15 Taakgroep Eredienst
- 16 Taakgroep Vorming en Toerusting, programma VOTO
- 21 College van diakenen
- 23 ZWO
- 24 JWO,
- 25 activiteiten voor jongeren, Kookeiland, Kliederkerk
- 26 Kamp Woudenberg
- 27 Belijdeniscatechese,
- 29 Youth Alpha, Activiteiten voor volwassenen,
Kookeiland voor senioren
- 30 Verder spreken over de eredienst
- 31 Verder kennismaken
- 32 Cantorij, Gemeente Groei Groepen

- 33 School en Kerk, verjaardagsfonds, tuinonderhoud,
- 34 Schoonmaak, drukkerij, toneelgroep, I.K.O.
- 35 Elisabethbode, Ouderenmiddagen
- 37 mannenkoor Immanuël,
- 38 rouwverwerkingsgroep

Het kerkelijk bureau:

Het kerkelijk bureau is gevestigd in De Schakel en is bereikbaar op tel. nr. 0297255777 (Marri Bluemink).

De **agenda** van activiteiten in kerkzaal en De Schakel wordt hier bijgehouden;

Ook kunnen **collectebonnen** hier worden gekocht.

Wilt u ruimte in De Schakel huren?

En/of wilt u de kerkzaal huren?

Neemt u dan contact op met

mevr. Jeanette Kool tel. **06 50511292**

U kunt hen benaderen buiten genoemde openingstijd
en/of via verhuur@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Geplande activiteiten graag z.s.m. aan hen doorgeven.

Ledenadministratie en financiële administratie

worden verzorgd door **mw. Marri Bluemink**

p/a Dorpsstraat 20, 3648 AH Wilnis

e-mail: administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl

redactie Kerkblad: mw. Annemiek-Vis tel. 282603

=====

graag doorgeven aan de scriba

mw. A. Vis - Brinksma
Burg. van Trichtlaan 140

3648 VK Wilnis
tel. 282603
e-mail: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Het **welkom heten** van nieuw ingekomen gemeenteleden en het geven van de gewenste 'eerste' informatie is in handen van : mw. Roeline Elzes Wethouder van Damlaan 22
tel. 287063

Website: www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
dhr. Wim Verloop tel. 264144
dhr. Wouter Immerzeel tel. 272034

=====

Moderamen van de kerkenraad:

Predikant: ds. P. Ravensbergen
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Preses: mevr. I. Schutte - Lettink
tel. 272037
praeses@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Scriba: mw. A. Vis - Brinksma
tel. 282603
scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

leden: dhr. W. Engel (College van Kerkrentmeesters)
tel. 282009
kerkrentmeester@pknontmoetingskerkwilnis.nl

mevr. E. de Bruine - van Selm (diaconie)
tel. 274446
erikadebruinevanselm@gmail.com

=====

Kerkenraadsleden

College van Kerkrentmeesters:

dhr. W. Engel tel. 282009

Pastoraat in Leeftijdgroepen

65+	mw. A. Vis-Verweij(ouderling)	tel. 284828
41-64	mw. R. Elzes (contactpersoon)	tel. 287063
21-40	dhr. R. Verkaik (ouderling)	tel. 285980
Jeugd	vacant	

College van Diakenen:

mw. O.L. Corthals-de Munck (voorz.)	tel. 282744
mw. E. de Bruine - van Selm (secr.)	tel. 274446
dhr. R. den Boer (penningmeester)	tel. 214065
dhr. J.M.J. Angenent (jeugddiaken)	tel. 0627354071

Taakgroep Eredienst

dhr. J. van Peursesem (ouderling) tel. 263144

Taakgroep Vorming en Toerusting

mw. G.G. de Vries-van Steijn (ouderling) tel.283609

Taakgroep Publiciteit

is niet vertegenwoordigd in de kerkenraad.

contactpersoon: mw. A. Vis-Brinksma tel. 282603

=====

Organist: dhr. P. Kruiswijk tel.287655

Preekvoorziening: dhr. R. den Boer tel. 214065

Samensteller van het rooster van organisten:

dhr. J. de Bruine tel.274446

=====

Eredienst

**iedere zondagmorgen - aanvang 10.00u
een nieuw lied instuderen - incidenteel**

crèche: voor kinderen van 0 -4 jaar

Elke zondagmorgen zijn ook de allerkleinsten hartelijk welkom. Kinderen van 0 tot 4 jaar worden in De Schakel beziggehouden door een medewerker. U kunt uw kind(eren) brengen vanaf kwart voor tien en na afloop van de dienst weer

ophalen.

Contactpersoon: mw. E. de Bruine-van Selm tel. 274446



kindernevendienst:

voor kinderen op de basisschool.

Iedere zondagmorgen krijgen de kinderen van de basisschool de gelegenheid om de bijbelverhalen op hun niveau te beleven. Ze worden tijdens het naspel van het lied voor de preek uitgenodigd om naar de eigen ruimte te gaan. Na het lied na de preek komen ze terug in de kerkzaal.

Contactpersoon: mw. Wilma Hoogendoorn tel. 241485

tiernernevendienst: **iedere 3^e zondag van de maand**

Iedere derde zondag van de maand is er tiernernevendienst voor jongeren die voortgezet onderwijs volgen.

De bedoeling is om hen op een eigentijdse manier kennis te laten maken met het evangelie; we praten met elkaar en denken na over het Woord van God en wat God ons te zeggen heeft.

We beginnen met de hele gemeente om 10.00 uur in de kerk en gaan daarna naar onze eigen ruimte, het jeugdhonk in De Schakel, waar we ook met de tieners eindigen.

Als er op dezelfde zondagochtend Heilig Avondmaal gevierd wordt, dan komen we met de tieners terug in de kerk om dit met elkaar te kunnen vieren.

De leiding is in handen van:

mw. Heleen Oudijk

tel. 289158

mevr. Erika de Bruine

tel. 274446

=====

Roostersamenstellers:

organistenrooster:	dhr. Joost de Bruine	tel. 274446
bloemenrooster:	mw. Pieta Lettink	tel. 284074
beamerrooster:	mw. Tineke Sytsema	tel. 286958
Bloemschikken:	mw. Alie Vis - van Vliet	tel. 274052

=====

Taakgroep Pastoraat

Voor het pastorale werk in de gemeente is er de Taakgroep Pastoraat.

De gemeente is opgedeeld in **4 leeftijdsgroepen**.

Voor elke leeftijdsgroep is een ambtsdrager, zodat de directe lijn naar de kerkenraad gewaarborgd is.

Daarnaast heeft iedere leeftijdsgroep (met uitzondering van de jongste groep) meerdere coördinatoren, die weer bijgestaan worden door bezoekmedewerkers.

De coördinatoren stimuleren het bezoekwerk in hun wijken.

De bezoekmedewerkers gaan met enige regelmaat op bezoek bij medegemeenteleden die dat op prijs stellen en zij bemiddelen bij vragen en/of wensen.

De leeftijdsgroepen met de bijbehorende ambtsdrager(s) en coördinatoren zijn:

Pastoraat 65 jaar en ouder

Ambtsdrager: **mw. Ada Vis-Verweij** (ouderling)

tel. 284828

Pastoraat 41-64 jaar

contactpersoon: **mw. Roeline Elzes** tel. 287063

De Pastoraatgroep 41-64 houdt zich bezig met het zoeken naar vormen van contact met elkaar en hoopt daarbij op een goede en open sfeer in onze gemeente, waarin zorgen en problemen op basis van vertrouwelijkheid gedeeld en besproken kunnen worden.

Coördinatoren voor de verschillende gebieden zijn:

mw. Trudi de Vries tel. 283609

"oude dorp", Herenweg, Padmosweg,
Oudhuijzerweg, De Baan, Ringdijk, Pieter
Joostenlaan, Christinastraat, Margrietstraat,
Beatrixstraat, Dorpsstraat, Scheepswerf,
Raadhuisstraat en Stationsweg.

mw. Marrie den Braber tel. 281304

Veenzijde 1, Gagelweg, Bovendijk, Veldhuis,
Mijdr. Dwarsweg en Waterlelie.

mw. Ineke Vrielink tel. 285291

Veenzijde 2, Poldermeester, Herbergier,
Wagenmaker, Zeelt en Rietvoorn.

Met de buitengebieden wordt in overleg met de contactpersoon en de coördinatoren contact onderhouden.

Pastoraat 21-40 jaar

Ambtsdrager: **dhr. Rolf Verkaik** (ouderling), tel. 285980

Coördinatoren voor de verschillende gebieden zijn:

mw. Jeanette Kool tel. 0650511292

'oude dorp' en Herenweg en Padmosweg en omgeving

mw. Pieta Lettink tel. 284074 Veenzijde 1

mw. Heleen Oudijk tel. 289158 Veenzijde 2

mw. Pieta Lettink Veenzijde 3 en buitengebied

Met regelmaat worden laagdrempelige bijeenkomsten gehouden in o.a. De Schakel, waarbij de ontmoeting centraal staat.

Pastoraat 0-20 jaar

Ambtsdrager: **vacant**

Jeugddiaken: **dhr. Jeroen Angent** tel. 0627354071

We stellen het erg op prijs wanneer u de ambtsdragers helpt op de hoogte te komen van lief en leed van elkaar.

=====

College van Kerkrentmeesters

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

- dhr. Willem Engel voorzitter
- dhr. Rene de Koning penningmeester
- mw. Annelies van Ankeren secretaris
- dhr. Gijs Vis

Het College van Kerkrentmeesters heeft de volgende verantwoordelijkheden:

- Financiën (geldwerving, begroting, financiële administratie, financieel jaarverslag)
- Verzekeringen
- Personeelsbeleid en arbozorg
- Beheer en veiligheid van gebouwen
- Vermogensrechtelijke en juridische aangelegenheden
- Overige zaken zoals: ledenadministratie, archieven, orgel en drukkerij.

Bij het uitoefenen van de werkzaamheden die verbonden zijn aan deze verantwoordelijkheden maakt het College van Kerkrentmeesters dankbaar gebruik van vele vrijwilligers.

Kerkelijk bureau

In het Kerkelijk Bureau wordt de agenda van activiteiten bijgehouden en worden de financiële administratie en de ledenadministratie uitgevoerd. Ook de coördinatie van de kerktelefoon en de registratie van de verhuurcontracten van De Schakel en de Kerk vinden plaats via het Kerkelijk Bureau. Het Kerkelijk Bureau bevindt zich in De Schakel. De contactpersoon staat vermeld op pag. 5 en op de omslag van het kerkblad.

Kosters

De koster is als het ware de gastheer van de kerk. Hij/zij opent op zon- en feestdagen gastvrij de deuren van de kerk.

Hij/zij brengt de kerkruimte in orde, zorgt voor licht, zet de benodigde attributen klaar voor gebruik (doopvont, avondmaalstafel, microfoons, etc.). Hij/zij haalt de kinderen op uit de nevendienst. Kortom, de koster zorgt dat de dienst in goede orde kan verlopen.

Onze koster zijn:

mw. Atty Rijkmans - van der Haest

dhr. Jan Bluemink

dhr en mevr. Mac en Willy Polhuijs

Het orgel is een monument.

Alle activiteiten nodig voor het onderhouden van het orgel vinden plaats vanuit het College van Kerkrentmeesters.

De activiteiten worden zoveel mogelijk betaald uit de donaties in de orgelpijpjes die in de kerk hangen. De coördinator zorgt voor het rooster van organisten voor de kerkdiensten en het overleg met de organisten. De coördinatie van koster en organisten vindt plaats binnen het College van Kerkrentmeesters.

Contactpersoon: dhr. Joost de Bruine (tel. 274446)

Beheer van terrein en gebouwen

Het College van Kerkrentmeesters beheert en draagt zorg voor de kerkelijke gebouwen, terreinen en goederen.

(onderhoud en schoonmaak kerk en De Schakel, tuinonderhoud en periodiek renovatieprojecten). Voor kerkelijke activiteiten is het gebouw gratis beschikbaar en wordt er zo nodig voor koffie en thee gezorgd. Kerkzaal en De Schakel zijn ook te

huur. Huurprijzen en voorwaarden zijn beschikbaar bij het Kerkelijk Bureau. Alle activiteiten kunnen alleen in overleg met het Kerkelijk Bureau afgesproken worden. (zie pag. 5)

Contactpersoon voor terrein en gebouwen:

dhr. Gijs Vis (tel. 282603)

Agendabeheer/afspraken gebruik De Schakel en/of Kerkzaal:
mevr. Jeanette Kool (tel.0650511292)

Drukkerij

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het onderhouden van de drukkerij. De drukkerij bevindt zich in De Schakel. Tegen betaling kan de drukkerij ook gebruikt worden voor niet kerkelijk activiteiten. Afspraken daartoe kunnen worden gemaakt via het Kerkelijk Bureau.

Contactpersonen: dhr. en mevr. Piet en Gerie Kroon
(tel. 285088)

Archiefbeheer

Sinds oktober 1992 wordt het materiaal betreffende de historie van onze kerk gestructureerd gearchiveerd.

Dit is geen vrijblijvende zaak aangezien aan archivering bepaalde regels zijn verbonden.

contactpersonen: mw. Tineke Sytsema-Kalkman
dhr. Jan Bluemink

Geldwervingsactiviteiten

Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor geldwervingsacties. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn

onder meer het organiseren van:

Actie Kerkbalans,

een toneelvoorstelling door de toneelcommissie,

een veiling door de veilingcommissie.

(informatie daarover wordt tijdig in het kerkblad vermeld.)

de Najaarsmarkt,

verkoop van loten en het verkopen van producten via internet.

=====

Taakgroep Eredienst

samenstelling:

dhr. Jan van Peurseem	(ouderling)	tel. 263144
mevr. Roeline Elzes		tel. 287063
mevr. Tjitske van Hekken		tel. 285142
mevr. Judith Kroon		tel. 288652
ds. Piet Ravensbergen		tel. 0651112285

De Taakgroep Eredienst is verantwoordelijk voor bijzondere vieringen: oogstdienst, laatste zondag van het kerkelijk jaar, kerstnachtsdienst, de Stille Week voorafgaand aan Pasen, Eerste Paasdag en evt. andere bijzondere zondagen.

Regelmatig heeft een eredienst een speciaal karakter: scholenzondag, Werelddiakonaat, jongerenviering en andere. Voor alle bijzonderheden betreffende de erediensten geldt: zie Kerkblad en website.

Daarnaast heeft de Taakgroep contact met groepen die een rol kunnen spelen in vieringen/erediensten.

Andere Taakgroepen kunnen een beroep doen op de expertise van de Taakgroep Eredienst.

Taakgroep Vorming en Toerusting:

ds. Piet Ravensbergen	0651112285
Marianne van Voorthuizen,	286798
Coen Stoll,	284582
Trudi de Vries.	0612695472

Programma taakgroep Vorming en Toerusting 2018/2019

Het is de opdracht van de Taakgroep Vorming en Toerusting (VOTO) om ontmoetingen en activiteiten te faciliteren die ons helpen om invulling en verdieping te geven aan ons christelijk geloof. We zijn niet alleen een vierende en dienende gemeente, maar *ook* een lerende gemeente.

We richten ons in onze activiteiten echter niet alleen op de eigen gemeenteleden, maar in interkerkelijke verband (IKO) ook op belangstellenden uit anderen gemeenten in De Ronde Venen, en op mensen die zich niet (meer) tot een geloofsgemeenschap rekenen. Iedereen is welkom om vanuit zijn of haar invalshoek, en op basis van wederzijds vertrouwen en respect deel te nemen aan de activiteiten van het VOTO.

Vorig jaar bleek een informatieve avond, gevolgd door een excursie, in I.K.O. verband een aansprekende vorm te zijn. De avonden en de film over Luther, *500 jaar* na datum, gevolgd door het bezoek aan de Evangelisch Lutherse Kerk te

Woerden en het zingen van liederen, begeleid door orgelspel uit de tijd van de Reformatie, is een goed voorbeeld van de samenwerking in I.K.O. verband. Dit najaar gaat de aandacht uit, *400 jaar* na datum, naar de welbekende Synode van Dordrecht van 1618-1619.

De synode kwam in opdracht van de Staten-Generaal van Dordrecht, de eerste stad van Holland, bijeen om te proberen een eind te maken aan de godsdienstige controversen. Honderd jaar na de Reformatie, die begon in 1517, werd daar geprobeerd voor eens en altijd vast te leggen wat 'goed' geloven is en wat niet. Een historische gebeurtenis met een internationale allure die bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het standaard Nederlands en onmiskenbaar heeft bijgedragen aan onze huidige Nederlandse identiteit.

Op drie momenten willen we dit seizoen aandacht besteden aan Dordt.

Maandag 15 oktober om 20.00 uur in De Schakel, Wilnis

Deze avond verdiepen we ons in de historische context en inhoud van de synode en gaan we met elkaar in gesprek over de vraag: Hoe verhoudt de 'stelligheid' van Dordt zich tot onze 'moderne' geloofsbegrippen.

Van harte welkom!

Informatie: ds. Piet Ravensbergen

predikant@pknontmoetingskerk.nl

Toegang, koffie en thee gratis.

Zaterdag 24 november, bezoek aan Dordrecht

We bezoeken het museum Hof van Holland, waar de synode werd gehouden en wandelen daarna naar de Grote Kerk van Dordrecht, waar de opening heeft plaats gevonden en waar wij rondgeleid zullen worden.

Aanmelding: Trudi de Vries trudidevries@ziggo.nl

Donderdag 17 januari 2019 om 20.00 uur in De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht: psalmen: anatomie van de ziel.

Deze mooie oneliner is van Johannes Calvijn. Tijdens deze derde avond rondom Dordt zal predikant en organist Erick Versloot ons zingenderwijs meenemen op een reis door de tijd. Wij zingen de psalmen van Datheen tot Nu. Tussendoor worden de liederen toegelicht en ingeleid, informatief en meditatief.

Toegang, koffie en thee gratis.

Lees-en gesprekskring elke 2^{de} dinsdag van de maand

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn de woorden die als een geraamte het boek van **Jonathan Sacks** vorm en inhoud geven. In *Een gebroken wereld heel maken* onderzoekt de Britse emeritus opperrabbin de betekenis van die twee woorden in het leven van mensen. Sacks staat midden in het leven en onderbouwt zijn betoog met de levensverhalen van bijzondere 'gewone' mensen, mensen als u en ik dus. Juist nu is het volgens Sacks van groot belang dat wij de *vrijheid* waarin wij mogen en kunnen leven gebruiken om *verantwoordelijkheid* te aanvaarden voor de medemensen en de samenleving als geheel. In een zestal avonden willen we aan de hand van het boek van Sacks met elkaar in gesprek. In de drie delen waaruit het boek is opgebouwd komen allerlei thema's aan de orde die

alles met ons al of niet gelovig mens zijn, van doen hebben. Hoe ervaren wij verantwoordelijkheid en hoe verhoudt zij zich tot de vrijheid die in onze maatschappij als een fundamenteel recht wordt gezien?

Op de eerste avond maken we kennis met elkaar, verkennen we het boek en stellen we het leesprogramma samen.

Er is ruimte voor ongeveer 15 mensen. We komen samen in De Schakel elke tweede dinsdag van de maand, vanaf oktober t/m maart, 19.30 tot 21.00 uur. Nadere informatie en aanmelding:

ds. Piet Ravensbergen 06-51112285, of via de mail: predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

De toegang, koffie en thee zijn gratis. Het boek kost € 29,95

Lezen in Marcus en Lucas

In veel geloofsgemeenschappen wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd. Het rooster legt elk kerkelijk jaar, van de eerste zondag van Advent tot de laatste zondag Voleinding, het accent bij één bepaalde evangelist. Nu ligt dat accent nog op het evangelie volgens Marcus, maar vanaf de eerste adventszondag 2 december ligt de nadruk bij het evangelie volgens Lucas.

Het beleidsplan dat vorig jaar gemaakt is heeft als één van haar hoogste prioriteiten bezinning op onze zondagse samenkomsten geformuleerd. De eredienst is immers van ons allemaal, niet van de kerkenraad, niet van de predikant, maar van de gemeente. In een goede en zorgvuldig samengestelde liturgie komt terug wat de identiteit van een gemeente is, maar ook de actualiteit van het moment waarin we leven. Deze twee aspecten: identiteit en actualiteit verbinden we met het

Woord van God, de Bijbel. Elke zondag wordt er geprobeerd om dat woord iets te laten zeggen voor onze huidige tijd. Dat is niet zelden een lastig proces. Iedereen leest op zijn eigen manier en neemt in dat lezen zijn eigen geloofs- en godsbeelden mee. Daarom is het inspirerend en verrijkend om samen te lezen, en samen te 'kauwen' op wat je gelezen hebt. Durf je jezelf te laten gezegd door de tekst en als het moet durf je dan de tekst tegen te spreken? We lezen dus met het oog op onszelf, maar ook op de verkondiging van een aankomende zondag. Wat zegt de tekst *mij* nu, is zij nog aansprekend of juist niet meer? Waar raakt zij *ons*, waar schuurt het? Blijken de woorden die ooit geschreven zijn, in een totaal andere tijd en een andere context, ook nu nog levende woorden te zijn en als dat zo is wat zou er dan verkondigd moeten worden in de actualiteit van nu? Over die vragen zullen we met elkaar spreken wanneer we lezen. Leest u met mij mee, ik verheug me erop!

Elke avond staat op zichzelf, je kunt dus altijd aanschuiven, ook voor één keer. Opgeven mag, maar hoeft niet. De data voor de eerste vier avonden staan vast, daarna zullen we in onderling overleg nieuwe data afspreken. Gratis toegang, koffie en thee.

Welkom in De Schakel op: 24 september, 29 oktober, 12 november en 10 december van 19.30 tot 21.00 uur

Voor meer informatie: ds. Piet Ravensbergen 06-51112285 of predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

*Verder kan de taakgroep Vorming en Toerusting desgevraagd ondersteuning bieden aan andere taakgroepen,

voor zover ze op het terrein van Vorming en Toerusting liggen.

* Wilt u als gemeentelid zelf een idee aandragen, schroom dan niet één van de commissieleden in te schakelen.

Via het kerkblad en de website

www.pknontmoetingskerkwilnis.nl houden wij u op de hoogte van de realisatie van onze plannen.

=====

College van Diakenen

samenstelling:

mw. Loes Corthals-de Munck	(voorz.)	tel. 282744
mw. Erika de Bruine - van Selm	(secr.)	tel. 274446
dhr. Ruud den Boer	(penn.m.)	tel. 214065
dhr. Jeroen Angenent	(jeugd.d)	tel. 0627354071

Als diaken is het onze taak en ons doel om open te staan voor noden in de wereld - ver weg en dichtbij.

Naar vermogen bieden we ondersteuning binnen de eigen kerkelijke gemeente en daarbuiten. We zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van de collecten tijdens de erediensten en de bediening tijdens de vieringen van de Maaltijd van de Heer. Uit de door de gemeente bijeengebrachte collecten en giften worden, naast bijdragen aan acties voor slachtoffers van natuurrampen en de vaste afdracht van collecten voor bijv. het Binnenlands Diaconaat en Kinderen in de knel, met de grootste zorg verschillende doelen ondersteund in onze directe omgeving, zoals de Voedselbank, de opvang van verslaafden en de huisvesting van vluchtelingen in onze regio. Elke maand hebben wij een product van de maand, dat houdt in dat we het product verzamelen met uw hulp. De producten

kunnen meegenomen worden naar de kerk en in de daarvoor bestemde krat gelegd worden. Elke maand wordt dit naar de voedselbank gebracht. De diaconie participeert in het Diaconaal Platform De Ronde Venen. Dit Platform kan geen structurele financiële ondersteuning bieden, maar probeert tijdelijk mensen in acute nood te helpen; daarnaast worden hulp en begeleiding verleend bij het aankloppen bij overheidsinstanties. Ook beschikt het Platform over een aantal vrijwilligers voor bijv. huishoudelijke hulp of andere vormen van hulpverlening. Bij vragen kunt u contact opnemen met de bovengenoemde diakenen.

ZWO-commissie

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en
 Ontwikkelingssamenwerking.

Als ZWO willen wij werken aan vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping.

Samenstelling:

mw. Marri Bluemink	tel. 255777
mw. Tineke Sytsema	tel. 295968
mw. Alie Vis	tel. 274052
mw. Ineke Vrielink	tel. 285291
mw. Marianne van Voorthuizen	tel. 286798

Het particuliere project in **Afrika** blijven we financieel
steunen:

**** KASFOOC** Het project van Jackson Boge Ominde in
Kenia. Aidswezen worden opgevangen in pleeggezinnen.

Kinderen en pleegouders leren voor eigen voedselvoorziening te zorgen door aanleg van moestuinen en visvijver.
Om deze projecten financieel te ondersteunen worden de volgende activiteiten georganiseerd:

Oktober: Werelddiaconaat Zondag
December: Kerstworkshop
Februari: Werelddiaconaat zondag
Maart 40 dagentijd
Sobere maaltijd/paasgroetactie/voedselbank
Mei: Plantjes markt.

In de komende jaren geeft de ZWO commissie aandacht aan projecten die ondergebracht zijn bij het landelijke PKN item: **Kinderen in de knel**.

T.z.t. informeren we u graag over de keuzes die we gemaakt hebben.

=====

Jeugdwerk (JWO)

Samenstelling:

mw. Eva Duijnmaijer-Kraak	tel. 267753
mw. Femke Immerzeel- van Toorn (secr.)	tel. 272034
dhr. Jeroen Angenent (jeugdd.)	tel. 0627354071
E-mail: jeugd@pknontmoetingskerkwilnis.nl	

Het jeugdteam houdt zich bezig met activiteiten voor jongeren van 0 tot en met 20 jaar. Het JWO onderhoudt contact met de vele vrijwilligers die de diverse jeugdactiviteiten vormgeven, waaronder Kliederkerk,

catechese (Kookeiland), Nacht Zonder Dak, Kamp Woudenberg, crèche en jeugddiensten. We hopen je te zien bij één van onze activiteiten. Heb je vragen of wil je contact met ons opnemen? Stuur dan een mail naar jeugd@pknontmoetingskerkwilnis.nl of neem telefonisch contact met ons op via bovengenoemde nummers.

Activiteiten voor jongeren:

Leerhuis voor jongeren: het Kookeiland

Opnieuw zal er dit jaar weer Kookeiland zijn voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Maar, ben je iets ouder en je wilt graag meedoen, dan doe ik daar niet moeilijk over. We gaan in gesprek met elkaar rond maatschappij en geloof: wat houdt je bezig, waar ligt je passie of waar heb je moeite mee? Maar dat niet alleen. We zoeken ook de gezelligheid en zullen samen eten.

Ook dit jaar zijn we te gast bij de **familie Polhuijs, Oudhuijzerweg 95**. Tijdens onze eerste bijeenkomst zullen we met elkaar afspreken wat er het komende seizoen aan de orde komt. De eerste drie keren staan gepland op de (één na) laatste zondag van de maand: 23 september, 28 oktober en 25 november. Tijd: 16.30 tot 19.30 uur. Het **Kookeiland** wordt begeleid door onze dominee Piet Ravensbergen. Voor meer informatie en/of aanmelding kun je natuurlijk altijd bellen of mailen (contactgegevens: zie eerste pagina) of mij gewoon ergens aanspreken. Enne... bij ons mag je praten met volle mond! Wees dus welkom!

Kliederkerk: Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Eén zondag in de maand (houd de website in de gaten voor de verschillende data) organiseren we een gezellig uurtje (vanaf 15.30) vol knutselen, spelletjes doen, koken, freubelen, frunniken en vooral lekker kliederen rondom een Bijbels thema. En wat is er nu leuker om dit met het hele gezin te doen?! Gezinnen met kinderen (ongeveer van de basisschoolleeftijd), opa's oma's of andere begeleiders zijn weer van harte welkom om er samen een gezellig uurtje van te maken. De kick-off van komend seizoen is dit jaar wel heel bijzonder: de eerste Kliederkerk vindt namelijk plaats tijdens de **startzondag** op zondag **2 september**. Benieuwd wat we zoal doen tijdens de Kliederkerk? Bekijk dan de website voor verslagen en foto's, of kom eens kijken tijdens de startzondag.

Kamp Woudenberg: In de laatste week van de zomervakantie (24 t/m 28 augustus 2019) is het weer zover: met ongeveer 60 kinderen en 20 begeleiders beleven wij een fantastisch kamp op kampeerboerderij "Het Boerenerf" in Woudenberg. Tijdens het kamp doen we bosspellen, zwemmen we in het Henschotermeer, gaan we op speurtocht, maken we een kampvuur en doen we nog véél meer leuke dingen rondom een thema (zoals voorbeelden van de afgelopen jaren: Ridders & Jonkvrouwen, Piraten, Striphelden, Spionnen of Wie is de Moll!). Inschrijven voor het kamp is mogelijk als je momenteel in groep 3 t/m 8 van de Basisschool zit. De kosten voor het kamp bedragen €62,50 per deelnemer. Inschrijven kan alleen als je het hele kamp aanwezig kunt zijn. De online

voorinschrijving voor het kamp opent in mei - 2019. Houd de website en onze besloten Facebook pagina in de gaten voor meer informatie!

Belijdenis doen? Waarom zou je.....?

Zo gesteld verwacht je een ontkennend antwoord, maar dat hoeft natuurlijk niet. Waarom zou je niet serieus overwegen om belijdenis te doen? Omdat je er nog niet aan toe bent, of omdat je niet zeker weet of je wel gelovig genoeg bent en of God wel bestaat? Omdat het niet meer van deze tijd is, of omdat je te jong of te oud bent, of omdat je... En zo kan het aantal vragen eindeloos worden uitgebreid en kunnen er tal van redenen worden gegeven om *geen* belijdenis te doen, maar is dat werkelijk de reden? Want wat is belijdenis doen eigenlijk, wat houdt het in, wat belijdt je dan?

Al sinds de vroege kerk spreken mensen in het openbaar uit waarom zij zich willen verbinden aan het christelijk geloof. Bijvoorbeeld, omdat ze geloven en hopen dat God zich met hun leven wil verbinden en omdat ze zoeken naar wat het betekent dat God ons in Jezus nabij is gekomen, ja zelfs onder ons woont en ons gelijk is geworden.

God wordt mens in Jezus, zegt het christendom, en al eeuwen raakt dit geheim mensen in hun kern, in hun bestaan en dan kunnen ze niet anders dan naar hun aard Gods betrokkenheid op zichzelf belijden.

Soms gebeurt dat 'aangeraakt worden' plotseling en kun je uit volle overtuiging je geloof belijden, maar niet zelden wordt dat moment van belijden voorafgegaan door een zoektocht

met vallen en opstaan, of langs een weg met grote hobbels en diepe gaten. Belijdenis doen is geen punt waarop je verlost wordt van alle onzekerheid. Lees Marcus 9,24 maar, waar een vader in één adem tegen Jezus zegt: 'Ik geloof Heer. Kom mijn ongeloof te hulp.' of denk aan Petrus die het ene moment in staat lijkt over water te lopen en nog geen paar stappen verder door vertwijfeling dreigt te verdrinken.

Belijdenis doen is de platte werkelijkheid van 1 plus 1 is 2 overstijgen, omdat we niet louter ons brein zijn, maar geestwezens. De bijbel noemt dat niets minder dan 'op God gelijkend'. Wij zijn mensen die bestaan uit vlees en bloed, maar ook uit geest én vuur. Dat vuur is ons volgens de bijbel van God gegeven. Dat vuur *is* God, dat *is* de geest die ons de adem inblaast en ons *werkelijk* leven doet.

Ik nodig iedereen uit, jonger of ouder, die daar verder over wil doorpraten en denken om met mij een groep te vormen. Ga de uitdaging met jezelf aan, leg je scepsis terzijde of kom juist uit volle overtuiging in beweging. Belijdenis doen niet meer van deze tijd? Pure onzin! Steeds weer worden mensen gegrepen door de kracht van het evangelie, door de Geest die hen bezielt. Durf te leven vanuit de verwondering, vanuit een gelovig perspectief, sta op en zet de eerste stap. Gewoon beginnen en zien wat er valt te ontdekken. Durven aanvaarden dat je door God al bent liefgehad nog voordat jij daar überhaupt over nadacht.

Dus, ...Belijdenis doen? Waarom zou je niet...?

Meer informatie: ds. Piet Ravensbergen 06-51112285 of predikant@ontmoetingskerkwilmis.nl

Youth Alpha: Zit jij momenteel in de 3e, 4e of 5e klas van de middelbare school? Dan is **Youth Alpha** iets voor jou!

Tijdens 10 avonden wordt bij Youth Alpha gesproken over het christelijk geloof met op iedere avond een ander thema. Een Youth Alpha avond begint met een gezamenlijke maaltijd (vanaf 18:00), wordt vervolgd met een gesprek over geloof en sluit af met een gezellige CCC: chips, cola en chillsessie! Houd de website van de **Hervormde PKN gemeente Wilnis** in de gaten voor meer informatie over de tijd, plaats en startdatum van de Youth Alpha cursus.

=====

Activiteiten voor volwassenen

Kookeiland voor senioren

In de periode van september 2018 tot mei 2019 zullen er bijeenkomsten voor senioren worden georganiseerd. We zijn te gast bij de **familie Polhuijs aan de Oudhuijzerweg 95** rond hun kookeiland. Centraal staat de onderlinge ontmoeting en elkaar (beter) leren kennen terwijl we gelijktijdig ook de inwendige mens kunnen voeden. Bijeenkomsten dus waarvan we hopen dat ze naar lichaam en geest voedend zullen zijn. Ik zal, als predikant, mensen gericht uitnodigen, een onderwerp inbrengen en de bijeenkomsten openen en sluiten. U kunt zich dus niet opgeven, maar mij natuurlijk wel laten weten of u belangstelling heeft voor deze vorm van gemeente opbouw. Wie geen vervoer heeft, of slecht ter been is kan worden opgehaald en ook met dieetwensen wordt rekening

gehouden. De avonden zijn gratis en er is plaats voor 5 á 6 personen. De respectievelijke data voor dit seizoen zijn: 20/9, 18/10, 15/11, 20/12, 24/1, 28/2, 28/3, 25/4, 23/5.

Verder spreken over de Eredienst...

De eerste aanzetten voor bezinning op de eredienst en de liturgie zoals die door ons als gemeente gevierd wordt zijn gegeven. Voorafgaande aan het gemeentegesprek heeft de kerkenraad in haar jaarlijkse 'Heidag' gesproken over eredienst en liturgie en dit gesprek verdiept in het bezinningsmoment van haar vergadering in september. Nu wordt het tijd de volgende en belangrijke stap te zetten, het gesprek in *én* met de gemeente.

Dat gesprek willen we graag met elkaar aangaan, want de eredienst is van ons allemaal. Ik zal een korte inleiding houden over eredienst en liturgie. Na de pauze gaan we dan in gesprek. De rode draad in dat gesprek zal de beleving zijn die u/jij hebt bij onze liturgie. Dit is dus het moment om daar uw stem te laten horen, of beter nog, uw hart te laten spreken. Als kerkenraad zien we uit naar goede, open, eerlijke en inhoudelijke gesprekken, waarbij de aard van (al) ons spreken moet zijn: *Wat ging goed en wat kan beter? **Wees dus meer dan welkom en durf je uit te spreken.***

Waar?	De Schakel
Wanneer?	Dinsdag 20 november.
Hoe laat?	19.30 inloop, koffie en thee 19.45 aanvang!

Verder kennismaken

Plannen zijn er altijd om te worden bijgesteld. In de afgelopen periode heb ik al velen van u leren kennen in allerlei verbanden. Door een kennismakingsbezoek thuis, of omdat hier en daar mocht aanschuiven aan tafel. Ik leer steeds meer gezichten bij de namen kennen. Dat ervaar ik als zeer prettig en is voor mij ook noodzakelijk om me met de gemeente te kunnen verbinden.

Omdat het meer tijd neemt dan ik had verwacht, voordat ik met alle namen en adressen van de ledenlijst contact heb kunnen leggen, komt er een avond waarop we in *iets groter* verband kunnen kennismaken. Het doel is eenvoudig. Mocht u of jij al kennis met me willen maken, *voordat ikzelf contact leg*, schroom niet, meld je aan en kom dan naar deze avond. Er is ruimte voor maximaal 15 personen. In een kleine kring ontmoeten we elkaar en leren elkaar op informele wijze alvast wat kennen.

Meer informatie, of aanmelding ds. Piet Ravensbergen
06-51112285 of predikant@ontmoetingskerkwilnis.nl

Welkom bij	Elly en Paul Veldhuizen
Waar	Trilgras 14, Wilnis
Datum/tijd	Woensdag 17 oktober, 20.00 - 21.30 uur

Cantorij

De **gelegenheidscantorij** verleent medewerking aan bijzondere erediensten, voornamelijk in de Adventstijd, met Kerst, de Stille Week en Pasen.

Het repetitieschema is hierop aangepast.

Dirigente: mw. Annemieke Stoll-Mathlener tel. 284582

Gemeente Groei Groepen

..... ze vormen een netwerk van kleine kringen in de gemeente, die als doel hebben:

Groeien in Geloof : we gaan op ontdekkingsreis door de Bijbel en leren God beter kennen.

Groeien in Gemeenschap : we delen ons leven en vormen een vriendenkring.

Groeien in Getal : we nodigen anderen uit mee te doen aan deze gezamenlijke zoektocht.

U bent van harte welkom op een groeigroep.

Dagen en tijden van samenkomsten verschillen per groep.

Raadpleeg het Kerkblad en kies de groep die het beste bij u past.

Als het even kan beginnen en sluiten we gezamenlijk.

Contactpersoon: mevr. Jeanette Kool tel. 0650511292

School en Kerk

In samenwerking met de Julianaschool en de andere PKN gemeente in Wilnis (Hervormde gemeente) worden jaarlijks 2 scholendiensten georganiseerd. Doorgaans de laatste zondag in september en de laatste zondag in januari. Deze diensten vormen de afsluiting van een projectweek op de school.

Predikanten zijn in die week van harte welkom op school.

Het thema wordt door de school gekozen, evenals de

bestemming van de te houden collecte.

Contactpersoon: mw. Annemiek Vis tel. 282603

Verjaardagsfonds

Een groep dames bezoekt de gemeenteleden op hun verjaardag, geeft een kaart en vraagt een geldelijke bijdrage voor de kerk. Dit geld wordt besteed aan bijzondere uitgaven in onze eigen gemeenschap. We financierden in de afgelopen jaren daarmee bv. de restauratie van de kanselbijbel en de aanschaf van gordijnen in De Schakel.

Contactpersoon: mw. Alida Vis-Both tel. 286543

Tuinonderhoud

De tuinen rond kerk en pastorie worden onderhouden door gemeenteleden.

Contactpersoon: dhr. Gijs de Gooijer tel. 285102

Schoonmaak

De wekelijkse schoonmaak van zowel De Schakel als ook de kerkzaal is in handen van gemeenteleden.

De wekelijkse schoonmaak van De Schakel wordt gecoördineerd door:

mw. Aartje Verkaik- van Harberden tel. 285980

Drukkerij

Kerkblad, liturgieën, en ander drukwerk ten behoeve van de

kerkelijke gemeente kunnen worden gedrukt in de drukkerij.

Contactpersonen: dhr. en mevr. Piet en Gerie Kroon

tel. 285088

Toneelgroep

Jaarlijks voert een groep gemeenteleden met groot enthousiasme een toneelstuk op.

De opbrengsten uit twee voorstellingen komen ten goede aan de kerk.

Contactpersoon: dhr. Gert Brouwer

tel. 261891

I.K.O.

In het kader van het **Interkerkelijk Overleg** worden binnen de gemeente De Ronde Venen contacten onderhouden met de Rooms Katholieke kerken van De Hoef, Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen en met drie PKN gemeenten in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.

Dit interkerkelijk overleg heeft tot doel de onderlinge betrekkingen tussen de kerken te versterken en zo mogelijk van betekenis te zijn voor mensen in de samenleving.

We verwijzen u graag naar de flyer vol activiteiten van de aangesloten kerk bij het IKO. Zie ook de diverse websites.

Het Overleg organiseert o.a.:

* catechese voor verstandelijk gehandicapten.

* Gespreksgroep "*Omgaan met rouw*"

* De Kerstgroet voor alle inwoners van DRV. Andere, niet bij het IKO aangesloten kerken, doen hieraan mee.

Contactpersoon: mw. R. Elzes

tel. 287063

Verspreiden tijdschrift Elisabethbode

contactpersoon: mw. Trix Verloop - van der Vliet tel. 264144

Ouderenmiddagen

Bent u ouder dan 65 jaar en hebt u zin in een gezellige middag, kom dan naar de ouderenmiddagen in "De Roeping". Twee keer per maand van september t/m mei wordt door het ouderencomité een gezellige en/of leerzame middag georganiseerd. Het programma voor dit seizoen vindt u hieronder.

Aan deelname van deze middagen zijn geen kosten verbonden; wel gaat er een koffiebusje rond voor een vrijwillige bijdrage.

Samenstelling van het comité:

J. Honig	tel. 0297-286745
G. van Leeuwen	tel. 0297-282820
N. van Oudenallen	tel. 0297-273114
L. Treur	tel. 0297-285016
M. Vos	tel. 0297-272889
T. de Vries	tel. 0297-283609

Contactpersoon: N. Van Oudenallen tel.273114

Programma:

- 6 sept. Spelmiddag.
- 27 sept. Op deze middag brengen we een bezoek aan Inner-Art in De Kwakel, waar o.a. de koffie voor

- ons klaar staat. Hierna gaan wij pannenkoeken eten bij "De Strooppot" 4 okt. Spelmiddag.
- 18 okt. Ds. M. van de Ruitenbeek komt vertellen over zijn reis naar Israël.
- 1 nov. Spelmiddag.
- 15 nov. Dhr. Floor. Groenendijk vertoont dia's van de activiteiten van de ouderenmiddagen.
- 29 nov. Spelmiddag.
- 13 dec. Kerstmiddag verzorgd door het comité.
Ter afsluiting is er een broodmaaltijd.
- 10 jan. Spelmiddag.
- 24 jan. De heer M. Van Balgooi zal een Power-Pointpresentatie geven over: De molens van de Ronde Venen.
- 7 febr. Spelmiddag.
- 21 febr. Derk Boswijk schreef de roman "Waarom ik vertrok".
Een opmerkelijke familiegeschiedenis in een bewogen tijd. Vanmiddag vertelt hij ons hierover.
- 7 maart Spelmiddag
- 21 maart De familie van Rijssel komt vertellen over Hun reizen naar Roemenië.
- 4 april Spelmiddag.
- 18 april Eigen invulling.
- 2 mei Spelmiddag.
- 16 mei De mondharmonicaclub "De Oude Klanken" komt ons een gezellige meezingmiddag bezorgen.
Als afsluiting van het seizoen is er weer een heerlijk buffet.

Graag tot ziens in **De Roeping**, het verenigingsgebouw bij de NH Kerk, Kerkstraat 12 te Wilnis.

De bijeenkomsten beginnen om **14.30 uur**.

Immanuël

Christelijk mannenkoor Immanuël repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gebouw bij De Rank in Mijdrecht.

voorzitter: dhr. Willem Engel tel. 282009



Omgaan met rouw - rouwverwerkingsgroep

Heeft u enige tijd geleden een dierbare - uw partner, een familielid of vriend(in) - door de dood verloren?

Het leven kan daardoor voor u stil gevallen zijn; u bent wellicht gaan ervaren dat alles anders is. U kunt zich overvallen voelen door gevoelens van verdriet, boosheid, angst, jaloezie of u kunt schuldgevoelens ervaren. De gevoelens die door het verlies ontstaan zijn, kunnen pijn blijven doen en erover praten met vrienden en familie is dan niet altijd voldoende meer. Voor anderen is het vaak niet echt te begrijpen hoe u zich voelt. Soms heeft de omgeving na een tijd minder belangstelling, terwijl uw verdriet er nog steeds is en u nog wel behoefte heeft om over uw verlieservaring te praten.

We gaan in zes bijeenkomsten over verschillende thema's met elkaar in gesprek, begeleid door mevr. Richt Bouma en mevr. Roeline Elzes. Het aantal deelnemers is maximaal acht. Aan deze gespreksgroep zijn geen kosten verbonden.

Locatie: de Buurtkamer, dorpscentrum Willistee (via de achteringang) P. Joostenlaan 24 Wilnis.

Data: 19 sept., 3 okt., 17 okt., 31 okt., 7nov., 21nov., van 19.30 tot 21.30 uur.

Nadere informatie:

Richt Bouma (r.boumabakker@gmail.com)

Roeline Elzes (r.elzes@kpnplanet.nl)